



# WHAT'S IN A NAME



Met een dergelijke achternaam kon het niet anders of de Chris Van Looy moest ooit eens de koers winnen. Want wie kent niet zijn roemrijke naamgenoot, de Keizer van Herentals. En toch had niemand de Chris als winnaar verwacht van de 62<sup>ste</sup> editie van de Klein Velokeskoers, de Chris in het minst.

Of toch niet? We vroegen het hem.

‘Nooit gedacht dat ik ooit de koers zou kunnen winnen. Zelfs niet in mijn stoutste dromen kwamen dit voor. 286 deelnemers en maar 1 die de koers kan winnen, dan weet je wel hoe groot je kansen op papier zijn zeker? Bovendien heb ik nooit kopman geweest in ons team, die rol was eerder weggelegd voor de Stijn Van Hoeck, die al eens de koers gewonnen heeft of de Guy Rombouts, die toch duidelijk meer klasse heeft dan mij.



Maar ja, ik had me wel goed voorbereid. Zoals ieder jaar weer. Meestal is voor mij dan een dienende rol weggelegd, maar deze keer zat ik al direct mee in de goede ontsnapping en kon ik daar wat de kat uit de boom kijken. Ik deed wel wat kop, maar nooit op volle kracht want mijn kopmannen zaten in de achtervolgende groep. En dus kon ik wat krachten sparen. En die krachten zou ik in volle finale meer dan kunnen gebruiken.

‘Inderdaad we hebben nog nooit een winnaar zo zien uithijgen na de koers. Het scheelde niet veel of je had een zuurstoffles nodig om opnieuw wat op adem te komen.

‘Dat mag je wel zeggen. Het ging er dan ook razend snel aan toe in de finale. Ik heb daar

serieus mijne pere gezien. En let wel, dan moest ik nog haast geen kop doen. Er waren daar gasten bij, jonge dat was niet normaal gelijk die vlogen. Louke Cynsmans of de Roel Bosch of ne Stijn Rombouts wat die mannen gegeten hadden dat weet ik niet. *(n.v.d.r. vermoedelijk worst)*. Ik was blij dat ik kon volgen moet ik zeggen.

Ik kon me in het midden van de kopgroep schuilhouden en dat is mijn geluk geweest want vanachteren stond het gat wagewijd open. Zij die achteraan een gat lieten vallen gingen er onherroepelijk af.

“En toch ben je dan nog weggeraakt ook?”

Ik begrijp het nog altijd niet goed hoor. Het moet zijn dat ze in de laatste ronde het tempo even lieten zakken, want ik kwam er toen precies een beetje door. Ik wist dat ik in de spurt geen schijn van kans maakte tegen snelle mannen zoals die ik daarnet al vernoemd heb en reken daar dan nog de beide Jasons bij (Bellens en Van Roey) dan weet je wel dat er voor mij in volle sprint niets te rapen was. Bovendien moest ik op mijn kopmannen niet meer rekenen, want de achtervolgers konden toch niet meer terugkeren.

En dus heb ik een demarrage geplaatst. Alléz of het echt demarreren was, weet ik niet. Ik versnelde in ieder geval en het moet zo zijn dat mijn collega-vluchters toen toch wat naar mekaar hebben gekeken of hebben zij gedacht : die pakken we seffens nog wel gauw terug. Ik weet het niet.

In ieder geval toen ik de eerste keer durfde achterom kijken kon ik mijn ogen niet geloven. Ik had een gat van een 50 meter en toen kreeg ik echt vleugels hoor. Het was precies alsof ik mijne 6<sup>de</sup> of 7<sup>de</sup> adem terugvond.

Bovendien zat de wind ook niet echt tegen in de laatste rechte lijn en met nog 100 meter te gaan wist ik eigenlijk dat het binnen was. Het gat zouden zij dan niet meer dichtkrijgen.

Maar ik kan wel vertellen dat het bloed, veel zweet en tranen gekost heeft. Nog nooit ben ik zo diep gegaan. Dat kan ik wel vertellen.

“En goed gevierd dan achteraf zeker?”

‘Je weet eigenlijk niet goed wat er gebeurd is die eerste momenten. Eerst was het zaak om wat te bekomen en dat heeft wel wat geduurd moet ik zeggen. En plotseling sta je daar met de gele trui en de bloemen op het gemeentehuis en leef je als het ware in een roes. Je beseft echt niet was je is overkomen. Deels door de vermoeidheid maar zeker ook door het onwaarschijnlijke van het verhaal.

Waarmee nog maar eens bewezen is dat het niet altijd de favorieten zijn die aan het langste eind trekken in de koers. Ook outsiders of helpers, zoals ik, kunnen de koers winnen. En dat maakt het allemaal zo prachtig. Dat maakt het de inspanningen en opofferingen die je moet doen meer dan waard.

“En gunden je ploegmaats jou het succes?”

‘Absoluut, die hebben zeer goed meegevierd en waren ook blij dat mijn vele dienstjaren in functie van het team. mijn arbeid volledig in de schaduw na al die tijd nu eindelijk resultaat opleverde. Maar mijn statuut binnen het team verandert zeker niet door deze zege hoor. Bij de 63<sup>ste</sup> koers zal ik opnieuw in dienst rijden van mijn kopmannen. Want uiteindelijk sprookjes worden af en toe wel eens werkelijkheid, maar al te vaak moet je daar toch ook weer niet op rekenen hoor.





# TELEFOON VAN DE TRIEN VAN DE TAALTELEFOON



In februari kreeg de redactie een onverwacht 'telefonneke' van de Taaltelefoon, een stichting die waakt over en advies geeft over de Nederlandse taal. De dame aan de lijn, duidelijk een tabaksverslaafde die het nog ver zou kunnen scheppen bij Hot Marijke haar hotline, was niet te spreken over het Klokske dat ze op tweedekrants.be op de kop had geklikt. De dame in kwestie, een zekere Syl Abus draaide niet rond de pot en nam al direct de telefoon bij de hoorn.

*Dag Rudy, 't is hier Syl van de Taaltelefoon, ik bel even over de taalfouten die ik aangetroffen heb in 't Klokske van vorig jaar.*



## **Taalfouten? In 't Klokske?**

Alle paardenmolenpoepers nog aan toe! Abus moest echt wel abuus zijn. Ik viel bijna van mijn zitbal (een verplicht te gebruiken rooskleurig - door doorgaans al even opgeblazen rugchirurgen aangeprezen - overgesubsidieerd onding dat we met Kerstmis gregen van de ergotherapeut van het Worstencomit ) toen ik dat hoorde.

*Jazeker, ik heb even jullie literaire uitspatting onder de loep genomen, en blijkt dat er vorig jaar sprake was van zowel een "Kleinvelokeskoers" als van een "Kleinvelookeskoers". Wat is't nu? E n 'o' of twee? Ik neem aan dat dat over dezelfde koers gaat? Dan zou het zinvol zijn e n offici le schrijfwijze te hanteren. Iedereen weet toch dat ge kleinveloke met slechts 1 'o' schrijft!!*

Echt, mijn broek zakte af! En niet omwille van een plotseling welgekomen onaangekondigd gewichtsverlies... (Overigens geen aanrader, met uw zweethol op zo'n plakbal zitten, zeker niet als ge een babyvelletje hebt en allergisch bent voor polyethuraan ... of uit whatever synthetisch polymeer die bal is gemaakt). Iemand die taalexpert Redactioneel Doorwinterde Rudy denkt de levieten te kunnen lezen... die moet vroeger met het verkeerde been uit bed stappen!

*Zoals het putje thuis ruikt, ruikt het nergens... Wel, dat kan je ook zeggen van't Klokske... Zoals het klokske thuis geschreven wordt, wordt het nergens geschreven... Notabene bleek het een VROUW te zijn die ons eens de les eens kwam spellen over een... laat ons eerlijk zijn... toch wel voornamelijke mannenaangelegenheid waarbij de vrouwen weliswaar uiterst verdienstelijke... verdiensten... hebben als peletonvulling en als toeschouwerslokkingsmiddel Dat kon de Rudy niet ongemoeid laten...*

*Madam... als ge van Vlimmeren had geweest, dan had ge geweten dat de ene editie van de kasseienklassieker niet de andere is. Het e n jaar duurt de koers een uur, het ander jaar gaat het licht bij de renners al halfweg uit. Dan is het toch niet meer dan normaal dat de ene editie langer geschreven wordt dan de andere?*

*Euhm ja, als je't zo bekijkt...*

*Vraag het aan Patrick Luyckx... barmoeder en kraamverantwoordelijke van 't Worstenkraam. Hij zal ongetwijfeld beamen dat den ene worst een stuk langer is dan den andere... zo gaat dat nu e nmaal op de Worstenseesten. Dan heb ik het nog niet over de kindergeldaanvraagpenselen van de mannelijke renners. Daar zitten ook grote verschillen op! Om nog maar te zwijgen over de bedprestaties van de coureurs. Als ge nu met iemand van de staart van de koers in bed belandt... hoe klinkt dat dan?*

*Euhm... (ik hoor ze blozen)... 'Ooooo... hmmm'*

*Awel, en als ge nu de eer hebt om met de winnaar in bed te belanden (moet haast even goed zijn als met een comit lid). Hoe klinkt dat dan, juffrake?*

*Euhm... (terwijl de telefoonlijn eerder op een waterleiding begint te lijken)...*

*'OOOOOOOOOOOOOh....*

*hmmmmmmmmmmmm.... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! "*

*Awel madammeke, alle navelpluisjes nog aan toe! Snapt ge dan dat wij af en toe de koers m t een letterke meer of minder schrijven. Niet alle prestaties zijn van't zelfde kaliber h ?*

*Feit meneer, sorry meneer,...*

*Dan stel ik voor dat ge me nu laat voortwerken, want anders geraakt dat Klokske van de 49<sup>ste</sup> Worstenfeesten nooit op tijd klaar. En ge kunt zien dat op uw website kleinveloke voortaan met meerdere oooo's ook als correct wordt beschouwd!*

*Ja meneer... zal ik doen! Beloofd...*

***Vrouwen... tsss ! Duidelijk door onze lieven heer uitgevonden omdat hij met den overschot van zijne klei genen blijf wist... hij had er beter wat gratis wegversperringsblokken van gemaakt.***

***Geef mij maar een keukenrobot!***

***Minder kostelijk in onderhoud en daar mag je ook regelmatig onderdelen van aflikken.***





# TRUIENGATE



Weet je nog ? Zowat ergens begin juni het grote matrassen-gate schandaal, waarbij iedere speler die mee naar Rusland naar het WK mocht 2 matrassen toegewezen kreeg.(heb niet gehoord dat het was 'voor een pracht van een nacht'- matrassen zullen dus niet van Dreamteam Slaapcomfort komen) Wat daarbij opviel was wel dat er maar voor 23 spelers matrassen waren, terwijl de selectie op dat moment nog uit 28 spelers bestond.

Natuurlijk beweerden de trainer en de staff direct nadien dat dat er niets mee te maken had. Maar er is nu eenmaal een gezegde dat waar rook is ook vuur is.

Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat dit ook in de Kleinvelokeskoers niet allemaal zuiver op de graat wordt gespeeld.

Want wat hebben wij ontdekt?

Bij een gesprek met iemand van de koersdirectie in hun lokaal werd het lid van de directie even weggeroepen en kregen wij de kans om even rond te snollen in het oud gemeentehuis. En wat ontdekten wij? In de kast lagen de truien voor de winnaars van de koers editie 2018 al klaar.

En wat bleek? De trui voor de winnaar was een zeer elegant mooie tricot. Als we hem wat nader bekeken zagen we dat het een SS was. Een dus wel erg kleine maat, van Duitse makelij.

Daarmee was het voor ons al duidelijk dat de winnaar niet iemand zou zijn gelijk de Nico Bartholomeussen of Benny Snels, laat staan ne Jeroen Peeters. Die mannen zouden er langs geen kanten in kunnen. Maar dat was nog niet het ergste. Het leek ons sowieso een vrouwenmodel en dan nog voor een superslanke niet te grote jongedame.

Dus bij deze zouden wij durven stellen: Heren vergeet het al maar voor dit jaar. Nancy Snels krijgt een opvolgster. En niet zomaar een opvolgster. Want met alle respect voor de Cindy Duchene's of de Greet Van Der Lindens onder de dames ook voor hen zou het niet evident zijn om zich in dat modelleke te wurmen.



Tenzij zij nog plotseling aan een crashdieet beginnen. Maar dan nog ... beginnen aan een dieet kan iedereen, maar volhouden... dat is een ander paar mouwen.

Soit, wij wilden daar toch iets meer over weten. Want waren wij nu toevallig op het spoor gekomen dat naar een winnares leidde van de koers in 2018.

We vroegen het kort aan de Geert, een lid van de koersdirectie.

'Geert, wij hebben per toeval ontdekt dat de winnaar van de koers dit jaar een slanke jongedame zal zijn, want wij hebben in jullie kast een SS-gele trui zien liggen. Wat zeg jij daarvan?

"Dat jullie wel curieuzeneuzenosterpotten zijn . Dat doe je toch niet in andermans kast gaan snollen?"

'Jamaar de deur stond open en we konden er niet naast kijken en wilden gewoon een fotootje nemen van die mooie trui.



"Eigenlijk kan ik daar geen commentaar op geven. Het is ook zo dat de koers nog gereden moet worden en dat pas op zondag 19 augustus zo rond de klok van vijf zal blijken wie de beste is van de editie van dit jaar."

'Je gaat ons toch niet wijsmaken dat iedere coureur in dat truitje kan zeker. En zelfs een blinde kan zien dat dat een vrouwenmodel is.'

"Jamaar dat zegt toch helemaal niks (intussen is het zweet hem al lang

uitgebroken). Er zijn toch al meer mannen die per sé iets vrouwelijks willen aandoen. Hoeveel mannen rijden er niet verkleed als vrouw rond in de koers. Bovendien met wat gewring en gesleur kunnen er veel in een te klein maatje hoor. Anders kijk je maar eens goed rond in de zomer, dan krijg ik de indruk dat er veel zijn die hun topje of shirt in de kindermaat gekocht hebben. Pas op, niet dat ik daar bezwaar tegen heb hoor, want het oog wil ook wel wat."

Toch blijven wij met serieuze twijfels zitten en gokken we erop dat dit jaar een vrouw de koers wint en dan denken we expliciet aan een jonge dame. We zetten in op iemand die nog geen 30 is en met een BMI ruimschoots beneden het gemiddelde van 25 .

Duidelijkheid hierover alvast op zondag 19 augustus!!!





# VERBODEN!!!



Ik vind het echt geen goed idee dat ze nu de woensdag de 15 er bij gaan aanlappen aan de feesten.

Niet zozeer omdat het moederkesdag is? Neen, dat is niet de reden. Maar vooral om dat mijn gemiddelde dan zakt.

Want recent nog gelezen dat je maximum 10 pinten per week zou mogen drinken. 10 pinten ocharme, nauwelijks 2 liter en half (schuim inbegrepen). Let wel en als het dan op woensdag en zaterdag trappist is aan verminderde prijs dan worden mijn problemen nog groter aangezien een trappist telt voor 2 pinten.

Dus concreet wil dat zeggen als ik op die 2 dagen in totaal 5 trappisten drink dan zit ik aan mijn limiet. Daar geraak ik echt niet van in stemming hoor. En wat moet ik dan de andere dagen drinken om in feeststemming te geraken. Van die decaffee die niet te drinken is of plat water? Maar ja , water is voor de vissen zei onze pa altijd.



Als iedereen dat gaat toepassen dan hebben de Worstenseesten een dik probleem. Niet alleen financieel volgens mij, maar ook qua gezelligheid. Hebben jullie al een massa mensen uit den bol zien gaan na een avondje water drinken? Ik niet!

Bovendien ga ik ervan uit dat die regels dit jaar nog zeker niet gelden, want ik heb niet kunnen sparen. Anders had ik zeker in februari meegedaan met de maand zonder alcohol. Dat is dan 4 weken zonder oftewel een bonus van 40 pinten die ik dan met de feesten zeker zou willen inzetten.

Met 50 pintjes tijdens de feesten begint het al op iets te trekken. Dat zijn er dan 12 en half per dag. Dan begint de stemming misschien al te komen. Alhoewel als ik in vorm ben dan ben ik niet zat te krijgen en dan zou mijne bonus wel eens rapper op kunnen zijn.

Soit, ze zijn dik aan het overdrijven vind ik. Ge moogt op den duur niks meer. Dat smoren is afgeschaft daar kon ik nog inkomen. Ik begrijp nu nog altijd niet hoe wij het vroeger in de kantine van de sjotters, waar den doemp als een dikke mist steeds weer hing, konden uithouden. Het had misschien wel als voordeel dat je gratis mee kon roken. Maar uw kleren die stonken uren in de wind als ge nadien thuis kwam. Dit had ook wel zijn voordelen, want dan rook moeder de vrouw de drankgeur wat minder.



En het is tegenwoordig met alles zo. Nu mag er weeral geen naaktstrand bijkomen in Westende. In Bredene ligt het dan wel overvol met blote karkassen maar in Westende heeft onze minister van Leefmilieu Joke dit verboden omdat de randactiviteiten (wat moeten we ons daar bij voorstellen zo zonder kleren?) de habitat van de kuifleeuwerik beschadigen. En aangezien dat Kuifke uit de dierenwereld alleen daar leeft.... Maar dit terzijde, terug naar ons eten.

Ge moogt niet teveel rood vlees of maar een beperkt aantal eieren per dag. Onze pa die at vroeger iedere morgen een pan spek met eieren en die mens is ook meer dan 80 jaar geworden. Maar nu zouden we dat praktisch niet meer mogen eten.

Oh en ook opletten met de yoghurtjes en zo, want dat is niet goed voor uwe lactose. Idem dit voor kaas of pepersaucisse. Oppassen is het ook voor de cholesterol, want die is rap te hoog. (vooral de slechte blijkbaar)

Als we dit allemaal zo maar laten gebeuren dan is de dag niet meer veraf dat ze ook de Worstenfeesten maar gewoon kunnen afschaffen. Want worst eten zal dan ook wel uit den boze zijn! Dat lijdt geen twijfel.

En dat kunnen we de Patrick toch niet aandoen. Daarbij als ge daar aan dat kraam passeert dan word je toch overweldigd door de geur. En wat smaakt er nu beter dan een worst die ge kunt doorspoelen met een frisse pint. Daar kan geen een suggestie van Pascalleke van de Paul tegen op. Wees daar maar zeker van!







# WAAR WAS ANICK?



Je zal het maar voorhebben... je denkt als organisatie dat je je worstjes op het droge hebt liggen... en dan sta je daar, daags nadat je voor het afzeggen van Baba Yoghurt al die kleine van Lille hebt moeten laten overvliegen vanuit Ibiza, sta je nu helemaal voor voldongen feiten... 200 kinderen zitten braaf te wachten op Anick met haar kinderdisco... maar madam is niet aanwezig... hollen... telefoneren... maar zelfs het boekingskantoor kreeg haar niet aan de lijn. Imagoschade, inkomstenverlies, maar vooral: veel verdrietige Vlimmerse kindjes... We hadden het moeten zien aankomen. Eigenlijk is het bij dat jong al verkeerd gegaan bij de geboorte, meer bepaald dan bij de aangifte van de geboorte in't gemeentehuis. Was dat nu zo moeilijk om Anick met dubbele 'n' te schrijven? Of moest papa per letter betalen? Soit... Zoiets kon de redactie niet ongemoeid laten. We stuurden speurneus detective Van Zwan op de zaak af. Hij legde ons na maanden onderzoek een aantal zeer waarschijnlijke pistes voor. Echt uitsluitsel kon hij echter ook niet geven. We zetten de geloofwaardige alibi's eventjes op een rij:

## PISTE 1:

Volgens insiders heeft Anick al sinds enige tijd een affaire met B.F.H. uit Vlimmeren. Toegegeven, als je er over nadenkt, lijkt het aan zijn staart getrokken, maar als je alles even op een rijtje zet, dan is er toch een geurtje aan de zaak. Bart F.H. was immers zaterdag niet op de Worstenfeesten. Daags voordien kwam hij ineens aanbollen met een rolstoel (wat anderen wel eens vaker proberen om gratis binnen te mogen), maar we wisten dat hij in voorverkoop een inkomkaart had gekocht. Die verklaring konden we dus al uitsluiten. Wie was buiten Anick de grote afwezige op zaterdag? Jawel! B.Fons H. uit Vlimmeren... snel even een foto posten op facebook dat hij niet kan komen omdat het voetje echt wel pijn doet... zielig fotootje erbij... en ondertussen de room van zijne crème-glace laten eten door Anick... geef toe... een zeer geloofwaardig verhaal dat kan worden aanzien als een wraakactie van B.F. Hermans voor het niet verteerde verdriet dat hem destijds werd aangedaan toen er eindelijk na al die jaren een vrouw de koers won.

## PISTE 2:

Volgens bronnen binnen het undergroundmilieu (mannen van rioleringswerken), zou Anick op vrijdagavond onze feesten hebben bezocht en net als Natalia nadien gaan vieren zijn bij Godiva. De nodige Tin-Gonics achterover gekacheld, onderweg in de beek gesukkeld en 's anderendaags met een kater van hier tot aan het Wechels Loopke en met een gezicht vol brandwonden, van de in Vlimmeren net als de Marie-Who-Wanna plant goed-gedijende (wegens te weinig effectief werkende gemeentewerkers) reuzeberenklauw, ontwaakt is... niet meer bekwaam om nog een bende uitgelaten Vlimmerse belhamels te entertainen. ... Ons klonk het hele verhaal erg herkenbaar en dus ook geloofwaardig in de oren.

## PISTE 3:

Blijkbaar zou iemand ze wandelen hebben gestuurd? Misschien die bende die regelmatig wandelplezier raapt aan't Vertier? Piet? Yves? Jef?

#### PISTE 4:

De mannen van Anonymous, die onze redactiecommodore '64 ook wisten te hacken, zouden haar GPS gehackt hebben en haar danig het bos in gestuurd hebben (waar ze dus blijkbaar niet uitgeraakt is). Deze piste doet ons enigszins de wenkbrauwen fronsen, maar moest het zo zijn, dan is de kans groot dat ze alsnog bij de redactie in de jacuzzi belandt (want ook dat wisten de hackers klaar te spelen). In dat laatste geval, zijn al haar zonden nu al vergeven en wint ze volgend jaar de koers.



#### PISTE 5:

Blijkbaar was Anick in't geheim bezig met de opnames van de nieuwe Kabouter Plof – film. Volgens de media zou het een kaskraker worden. We weten dat er in dat wereldje heel wat geld rondvliegt, dus het zou best eens kunnen. Er zou ook een Audi met Nederlandse nummerplaat in haar tuin gevonden zijn, verstopt onder een zeil. Wellicht hing dat zeil daar gewoon te drogen van een dag wel aanwezig te zijn op't werk (schepen in Lommel, blijkbaar zeilschepen). Wie bombardeert er nu in hemelsnaam zo iemand tot schepen? Wat zijn wij blij dat onze burgervader de touwtjes (of moeten we zeggen vrouwtjes) beter in de hand heeft! We hopen alleszins dat de Nederlandse Audi geen aanwijzing is dat één van onze Nederlandse artiesten (Kraantje Pappie / Dirty Daddies / Popgunn) dit jaar zijn kat gaat sturen, want zo belanden we in een vicieuze cirkel waarin alles vierkant draait, een beetje zoals op de paardenmolen, maar dan in vierkante rondjes... allez, ge snapt wel...

Wordt vervolgd...



# VROEGER IN MENIG FRITUUR, NU AAN HET HOOFD VAN ONZE DICTATUUR



*Uit het leven van Jef Bellemans, onze feestburgemeester*

Van Marc Coucke is geweten dat hij het ver geschopt heeft in 't leven. Begonnen als koorknaap met het verkopen van shampoo van deur tot deur, en ondertussen succesvol miljardair en eigenaar van Anderlecht (ge weet wel, die club van de legendarische 5-3 in Bremen).

In Vlimmeren is er een charismatisch figuur aan de macht die eigenlijk een al even indrukwekkend parcours kan voorleggen. In zijn jonge jaren was hij de gemotoriseerde Alberto Vermicelli van Vlimmeren. Geen permanent was veilig voor zijn snoeiwerk. Later maakte hij furore als de Ton Ton Tapis van 't Leetereind en op nog latere leeftijd werd hij verkozen tot burgervader van stad Worst, een taak die hij tot op vandaag nog steeds met brio uitoefent. Daar knelt voor de monddood gemaakte oppositie dan ook de klomp, want Jef is ondertussen al 8 jaar aan de macht en verkiezingen zijn nog lang niet in aantocht.

De gelijkenissen met het Turkije van Erdogan zijn niet ver zoek. Daar werd in 2017 een referendum gehouden over een aantal grondwetswijzigingen. Het bestaande parlementair systeem werd vervangen door een presidentieel systeem. Het aantal zetels in het parlement werd opgetrokken van 550 naar 600 en de president kreeg zo de uitvoerende macht in handen. Maar wat misschien het allerbelangrijkste is: de beperking van 2 ambtstermijnen voor de president werd zo omzeild (al dan niet met steun van Lommels schepen Berghmans), waardoor Erdogan nog tot 2034 aan de macht kan blijven.



In Stad Worst zien we een gelijklopend verhaal. Burgervader Bellemans zag met lede ogen aan hoe het einde van zijn tweede ambtstermijn naderde en besloot om een referendum uit te schrijven tot Vlimmerse grondwetswijziging, om alzo zijn macht voor nog vele jaren te valideren. Enig probleem was dat bij een referendum de kans nog steeds groot was dat meerderheid tegen zou stemmen. Als een echte dictator-in-spé deed hij daarom wat weinige leiders hem ooit voordeden: hij besloot om eigenhandig de stembiljetten voor het Vlimmerse referendum in te vullen, om zo de hardwerkende man in de straat een uitstap naar de stembus te besparen. Een zet die ongetwijfeld gesmaakt werd bij de inwoners van Sehir Sosisi (Google-translate-Turks voor Stad Worst).

Uitslag van het referendum: 3012 stemmen VOOR ... 4 stemmen TEGEN (wellicht had hij niet gemerkt bij het kleuren van de bolletjes dat er 4 stembriefjes ondersteboven zaten).

Op deze manier heeft Jef zijn positie verstevigd en kan hij nog lang aan de macht blijven. Ook het aantal zetels in het parlement (zijn living) is ondertussen verhoogd. Van 3 naar 4. En naar verluid zijn het gestoffeerde zetels. Bij de oppositie wordt dan ook hardop gefluisterd (of stillletjes geroepen) dat hij er nog aardig aan verdient, dankzij zijn aandelen in de textielindustrie.

Opgelet! Hier in het Westen, waar democratie de plak zwaait en we over alles en nog wat ruzie maken, leven we met het idee dat onze staatsvormen de enige correcte zijn. Dat is uiteraard een te subjectieve visie. Een dictatuur heeft immers als groot voordeel dat je over belangrijke zaken niet meer moet discussiëren, want er is er toch één iemand die alles beslist. Zo blijft de vrede bewaard. Een beetje hoe het er pakweg 50 jaar geleden aan toging in de meeste huishoudens. Met een man aan de macht die het hart op de juiste plaats heeft en die alles doet voor zijn volk, is niets mis!

Wat weinigen echter weten is dat Jef vorige zomer helemaal niet op 14-daagse naar Benidorm was. Neen, hij zat een eindje verder. Bij zijn goede vriend Kim Yung-un in Noord-Korea. Jef liep daar stage om zijn job als dictator nog vakkundiger te kunnen vervullen. Eigenlijk wilde Jef liever op theekransje bij Vladimir Poetin, maar zijn Russisch is nu éénmaal niet zo goed. Zo belandde Jef via DictaTravel.VL en via de landingsbaan in Wechel (die voor een keertje dienst deed als opstijgbaan) dus in Pyongyang en daar hij zag dat het goed was. Alle nog levend rondlopende onderdanen in de straten van Pyongyang liggen immers aan de voeten van hun grote leider. Ze huilen op commando, lachen op commando en kijken met veel achting toe wanneer Kim zijn jaarlijks militair defilé houdt.

Terug thuisgekomen In Vlimmernam, verslikte Jef zich 's ochtends bij het drinken van zijn koffietje toen hij in de krant las over de bijzondere vondst bij archeologische opgravingen in de Lepelstraat (손가락 거리).

De opgraafdelvers hadden immers een puntgave houten bol gevonden van zeker 500 jaar oud die volgens het artikel het bewijs was dat men hier vroeger ook al met een bal speelde (Wat Vlimmeren Sport over de Great Old doet wippen als oudste voetbalclub van't land). Wat een larie-en-apekool! Duidelijk een tactische zet van



de oppositie! De vondst had wel degelijk plaatsgevonden (er stond immers een foto bij in de krant, daar kan je niet rond), maar dat object was geen uiting van zeer voege sportiviteit in't dorp, neen hoor... (zo'n houten bal zou ook al lang weggerot zijn) het was niet meer of niet minder dan een loden kanonbal opgegraven in de gedemilitariseerde zone aan de rand van de vroegere vestigingswal rond Vlimmeren ... een restant van de bombardementen vanuit Wechel, daterend uit de 100 jaar durende Peloponnesische oorlog tussen Stad Worst en Wechel (dat toen uiteindelijk in't zand beet en zo aan haar huidige naam kwam).

Nooit gedacht dat Jef zo vroeg in de ochtend (bij zijn ontbijt) al aan zijn dagtaak zou beginnen, maar de plicht riep! Er waren immers duidelijk krachten aan het werk geweest tijdens zijn stage in Korea om de Vlimmerse bevolking de werkelijk gitzwarte en tegelijk bloedrode geschiedenis tussen Wechel en Vlimmeren te doen vergeten. Dit moest het werk zijn van de (dringend te fusilleren) fusionisten die dolgraag Vlimmerderzande zouden realiseren en de zittend burgemeester van Wechel aan de macht zouden hebben.



En dus begon Jef die ochtend als een volleerd mode-ontwerper / couturier met het uittekenen van de maatpakjes voor het allereerste Vlimmerse militaire defilé. Hij zag het al helemaal voor zich: trots en al saluerend rechtopstaand, op het balkon van het gemeentehuis het volledige militaire Vlimmerse apparaat aanschouwen onder het toekijkend oog van de toegestroomde media (wellicht RTV,

want ATV komt maar tot in Malle), die dan op hun beurt de buitenwereld zouden waarschuwen dat er met Jef Yong Un niet te sollen valt, een boodschap die bij de Wechelderzandenisten wel zou aankomen!

Het eerste geavanceerde militaire voertuig knutselde hij in de namiddag in elkaar. Bij Marc Van Herck haalde hij een oud jachtgeweer, dat hij monteerde op zijne vélo op basis van een gedetailleerde technische tekening die hij meekreeg in Korea. 's Avonds bestelde hij nog op 2dehands.be nog een afgeschreven luchtafweersysteem. Daarmee werd het onze feestburgemeester alweer snel duidelijk: we zullen nog veel feesten moeten organiseren om het door het OCMW goedgekeurde afbetalingsplan te realiseren en om Vlimmeren blijvend te beschermen tegen allerhande kwade krachten van binnen- en buit 't dorp.... Wordt vervolgd!





## U2



't is genoeg geweest. Ik stop ermee!'

'Wat zegde gij: Gij stoppen? Na al die jaren ? Hoe kom je daar nu bij? Kun je niet meer mee of wat? Rijden ze te hard? Of zit je in een dipje?'

'Dat speelt allemaal gene rol. Genoeg is genoeg. Wat ze nu denken zeker? En dat is allemaal te wijten aan die sekteleiden van hekjeikkeook.

'Huh? Wat bedoel je daar nu weer mee?'

'Awel die wijvenvanblijfvanmijnlijf. Zeg niet dat je daar nog niet van gehoord hebt?'

'Ah, je bedoelt #Metoo ! En waarom dan?'

'Tja nu schaffen ze blijkbaar al de podiummissen af ook. Allée een traditie van eeuwenlang die nu verloren gaat gaan gewoon omdat sommige van die preutse vrouwen dat zien als handtastelijkheden van ne coureur. Dat is er toch los over hé'. Het is verdomme nog niet erg genoeg dat we de Ro Dan la niet meer horen wanneer de koers eraan komt, nee nu worden ons ook nog de 3 kussen op de lekker ruikende wangetjes van de bloedstollende mooi podiummissen ontnomen.

Let wel en dat is niet alleen in de koers blijkbaar zo, maar ook in andere sporten kunnen de winnaars het schudden blijkbaar . Neem nu bijvoorbeeld in de Formule 1 daar verdwijnen de pitspoezen uit het beeld. Dan is aan heel die autokoers toch geen lap meer te zien. Die starten , die proberen mekaar tevergeefs voorbij te steken en als ze niet tegen mekaar botsen of in de vangrails vliegen is er niks meer aan te beleven. Vroeger kon je dan misschien nog eens uitkijken naar wat het podium te bieden had. Welke Italiaanse schone met donkere ogen of Braziliaanse met ne serieuze décolletje de winnaar de krans mocht overhandigen. Maar dat is vanaf heden ook historie. Zo maken ze alles kapot!

En wat komt er dan voor in de plaats. Jonge, jonge toch. Mijn broek zou er vanaf zakken. De ene of andere politieke lapzwanzer die denkt nog wat stemmen te kunnen veroveren door met een big smile de winnaar te feliciteren. Allée soms mag die nog een fles champagne of zo afgeven, maar ja als de winnaar die dan ontkurkt op wie moet hij die dan leegspuiten. Er was toch niks schoner dan zo'n wulps podiumgrietje op haar hoge hakken zien wegspurten voor het bruisende nat. Ook dat kun je vergeten.



Het is niet dat ik problemen heb met onze Vlimmerse burgemeester, de Jef Bellemans. Maar geef nu toe. Het is toch oneindig veel leuker om van een jonge freule uit onze gemeenschap de bloemen te mogen krijgen. De Jef 3 kussen geven dat zie ik echt niet zitten. En die eens liefelijk op zijn poep kletsen zoals de Sagan een paar jaar geleden in de E3 prijs deed met het bloemenmeisje dat zie ik ook al niet direct goed komen.

'Maar ja is dat voor u eigenlijk wel een probleem? Hoeveel keer heb jij eigenlijk al op het podium gestaan? Voor zover ik me kan herinneren is jouw beste plaats een 11<sup>de</sup> en volgens mij krijg je daar absoluut geen kussen voor.'

Jamaar zo ontnem je mij toch al mijn ambitie. Dat was nog eens een doel om naar te streven. Het podium !! Met al dat vrouwelijk schoon! Waarvoor moet ik nu nog trainen?



# Vlimmeren... 250 jaar Stad Worst



## **Hoe is de naam Vlimmeren ontstaan?**

In de 5de eeuw vestigden zich op ons stukje Kempengrond reeds Salische Franken en het werd toen... FLEMERE genoemd.



In de loop der tijden veranderde de naam in VLIMMEN, verwijzend naar de *vlimmen* of *spelden van de mastenbomen* in de uitgestrekte bossen van die tijd.

Trouwens de bekende roman over veearts 'Dokter Vlimmen' is voor een groot gedeelte te situeren in deze streek...

Rond 1400 spreekt men van VLIMMERLEE, waarbij de uitgang 'lee' opnieuw duidt op het 'bosrijke gebied', wat ook is terug te vinden in de namen van de dorpen Kasterlee en Poederlee, op korte afstand hier vandaan...

Sedert het jaar 1500 is de naam onveranderd **VLIMMEREN** gebleven!

## **Annexatie door Wechelderzande.**

In 1751 besliste het Hof van Brabant dat Vlimmeren (943 ha en 174 inwoners) door Wegel-der-zande of Wechelderzande (1.091 ha en 371 inwoners) wordt geannexeerd... en dit zonder enige vorm van inspraak! Waarom gebeurde dit.

1) De financiële toestand van Vlimmeren was veel gezonder dan deze van Wechel.

2) De kwaliteit van de landbouwgrond in Vlimmeren was en is nog steeds beter dan deze in het zanderige Wechelderzande... dus ook de opbrengst van landbouwproducten per hectare!

Door de annexatie werd de gemiddelde opbrengst van het 'dubbeldorp' aanzienlijk verbeterd, wat gunstiger voor de inwoners van Wechelderzande dan voor Vlimmeren bleek te zijn.

Bij een inventarisatie van de bezittingen in 1763 - 12 jaar na de annexatie - werd 3.806 f. - zijnde 1/3 - toegewezen aan Vlimmeren en 7.614 f. of 2/3 van het totale bezit aan Wechelderzande(?).

Al even erg was het feit dat Vlimmeren door Wechelderzande als een 'gehucht' werd beschouwd - ook toen - wat door de Vlimmerenaars als een enorme vernedering werd aangevoeld.

Op bestuurlijk vlak kwam deze minachting nog meer tot uiting wanneer in de 'schepenbank' of het schepencollege, Wechelderzande niet alleen de Schout of Burgemeester leverde, maar ook nog 5 van de 7 Schepenen!

De Vlimmerse Schepenen, nl. Geert Eelen en Willem De Houwer, beiden landbouwer, bleven echter niet bij de pakken zitten en lieten Graaf de Pester - een vertegenwoordiger des volks uit Turnhout en een goede vriend van dorpspastoor Deken Verhulst - de nodige juridische stappen ondernemen aan het Hof van Brabant.

## **De afscheiding**

Waar niemand nog op gerekend had, werd werkelijkheid... De 'fusie' werd in **1768**... na 17 jaar... verbroken. Dit jaar precies 250 jaar geleden!

Graaf De Pester schonk ook in 1770 de Kerktoren (36 m) aan Vlimmeren, mede door toedoen van pastoor Deken Verhulst. Tot zover de geschiedenis... maar de legende sluit hier onmiddellijk bij aan...

### Legende...

Deze scheiding zette kwaad bloed bij onze zuiderburen en ontlokte jaloezie en volgende spotternijen:

"Als het regent zetten ze in Vlimmeren de kerktoren binnen in de nabij gelegen schuur".

"De klok van de toren wordt met een bonenstaak terug gelijk gezet".

De legende zegt dat Vlimmeren na de 'officiële scheiding' die spot meer dan beu werd en niets meer met Wechelderzande te maken wilde hebben. Daarom werd besloten om de verbindingsweg (het karspoor) op de grens met Wechelderzande af te sluiten met een draaiboom.

Toen de grendel van de draaiboom zoek leek werd deze vervangen door een einde 'Worst'. Honden en katten wisten hier wel raad mee, dit tot groot jolijt van de Wechelaars... die de scheiding met lede ogen hadden zien gebeuren.

### Stad Worst

Dit voorval - zo wil de legende - lokte in Wechelderzande de gevleugelde en legendarische uitspraak uit:

*"Zie... dat kleine Vlimmeren sluit, zoals een grote stad, zijn stadspoort... met een worst!"*

Vandaag, sinds 250 jaar, draagt Vlimmeren zijn spotnaam **STAD WORST**... waarvan zeker de laatste 49 jaar met graagte!

### WORSTENFEESTEN!

Einde de jaren '60 keken de Vlimmerse Kajotters uit, na een 3-tal succesvolle KAJO-SHOW's of *Bonte Avonden*, naar een alternatief om hun kas te spijzen.

De jaarlijkse 'klein kermis', op de 1ste zondag van de maand mei en de 'grote kermis' 14 dagen na Pinksteren, kenden duidelijk een verminderde belangstelling zodat er behoefte was voor een jaarlijks alternatief volksfeest.

Dat de nieuwe volksfeesten van de Stad Worst ook Worstenfeesten zouden heten zal wel niemand verwonderen. Zo werden in 1970 - nu 49 jaar geleden - de eerste 'dorpsfeesten' georganiseerd voor de Vlimmerenaars die de financiële middelen niet hadden om op reis te kunnen gaan... en dat waren er in die tijd vrij veel!

Het zaterdagmiddagprogramma bestond uit de traditionele volksspelen en mini-voetbaltornooien voor kinderen. Verenigingen- en stratenkwissen, popfestivals - ten tijden van Jazz Bilzen - en het Gemeentenspel op zaterdagavond.

De zondagmiddag stond in het teken van de toen reeds 14 jaar oude Klein Velokeskoers - 'De Gouden Beker', een uniek Vlimmers volksgebeuren dat snel verder uitgroeide tot één van de vele en onovertroffen hoogtepunten van de Vlimmerse Worstenfeesten.

Heel wat initiatieven werden in de beginjaren uitgetest, behouden of afgevoerd, zodat na 10 jaar organisatie zich een vast 3-daags feestprogramma begon af te tekenen dat nog altijd in grote lijnen wordt gevolgd.

Vlimmeren werd op 1 januari 1976 opnieuw gefusioneerd... deze keer met Beerse. Meer dan ooit zijn de Worstenfeesten een mijlpaar in het jaar geworden en een sociaal bindmiddel tussen haar inwoners.

Deze 250 jaar Stad Worst blikt terug naar het verleden maar ook in de toekomst naar 'Vlimmeren... 275 jaar Stad Worst'.





!