



EDITIE 2017



'Precies een bende gepensioneerden die op hun wekelijks fietstuitstap waren en die aan sightseeing deden en liefst zo rap mogelijk bij den Boer in Zoersel of bij het Ijssloeberke wilden stoppen voor een lekkere crème-glace.'

Dat was zowat de samenvatting van deel 1 van de 62^{ste} Kleinvelokeskoers. Er werd niet gereden, er werden geen demarrages genoteerd. Alles gebeurde op een slakkengangetje. Gelukkig maakte de spurt nog wat goed en alzo kon Jason Van Roey met de gele trui aan de slag in de finale van de Vlimmerse Klassieker.



En die finale was van topniveau. Vraag dat maar even aan de winnaar want die heeft zijn peren gezien. Die stond minuten na de aankomst nog altijd uit te hijgen van de geleverde inspanningen tijdens de finale.

7 rondjes werd er gereden alsof het leven ervan afhing. Het tempo viel nooit stil. Het peloton lag dan ook al snel volledig uit mekaar, maar in de spits was het moeilijk om weg te geraken aan een dergelijk hoog tempo.



In de spits troffen we steeds dezelfde coureurs aan: Leo Cynsmans, Jason Bellens, Kris Van Looy, Pol Clymans, Stijn Rombouts, Kristof Van Marseille en Dirk Proost (die zijn grijze trui als beste oudere alle eer aandeed) en nog enkele anderen. Weinig vrouwen te zien. Lag het tempo te hoog voor hen? Lieten zij zich verrassen door de bliksemstart? Feit was dat zij nooit echt in de koers zaten en de ganse tijd achter de feiten aanliepen. Uitzondering gemaakt voor Saar Driesen die wel mee was met de kopgroep en vaak als eerste de muur van Vlimmeren beklom, wat haar ook mooi de bollentruï opleverde voor Astrid Zaman die na het eerste koersgedeelte de bollentruï nog in haar bezit had.

Gele truidrager Jason Van Roey was wel mee in de spits en verdedigde zijn leiderspositie met verve, maar moest in het slot toch buigen. Verrassend genoeg was dit niet voor een favoriet, maar eerder voor een underdog. Want zo mogen we Chris Van Looy toch wel noemen. Niemand zal zowat op voorhand op hem gewed hebben, maar uiteindelijk wist hij in de slotronde te ontsnappen uit de razende kopgroep.

En ondanks het feit dat men in de achtergrond alles in het werk stelde om de kloof te dichten toch was de Chris foetsie en alzo wist hij met enkele lengten voorsprong de eindstreep te bereiken voor de Jason Van Roey die op de meest ondanbare plaats sneuvelde, maar als eervol tweede nog net voor zijn naamgenoot Jason Bellens de aankomst overschreed.



Groen was er uiteindelijk weggelegd voor Kristof Van Lyon die verdienstelijke 4^{de} werd en daarmee het groen afnam van Karolien Luyckx. Beste jongere werd Sydney Hoppenbrouwers die met de witte trui mocht pronken.

De top 20 van de 62^{ste} Kleinvelokeskoers:

- 1) Chris Van Looy de 7 rondes in 32 minuten en 26 seconden (nieuwe recordtijd)
- 2) Jason Van Roey
- 3) Jason Bellens
- 4) Kristof Van Nancy (de stad)
- 5) Leo Cynsmans
- 6) Stijn Rombouts
- 7) Dirk Proost
- 8) Pol Clymans
- 9) Roel Bosch
- 10) Saar Driesen
- 11) Anke Eelen op 24 sec
- 12) Kris Hermans (ietskes er achter)
- 13) Kim Van Breda op 32 sec
- 14) Johan Snels
- 15) Benny Oostvogels op 58 sec
- 16) Bert Engels
- 17) Jan Cynsmans
- 18) Liesbeth Oostvogels
- 19) Wim Verhoeven op 58 sec
- 20) Greet Van Der Linden.



Van de 286 renners bereikten er 156 de eindstreep binnen de toegelaten tijdslimieten.

68 renners kwamen te laat aan. De rest kwam zelfs niet aan en Kristof Kerstens was z'n véloke kwijt.





HET AFKOLFMASJEN VAN TANTE VIRGINIE



De vlag dekt de lading langs geen kanten, maar soms moet ge iets doen opdat de mensen uw tekst zouden beginnen te lezen...

Zoals u wel weet, tenzij u het niet weet, maakt Van Dale elk jaar een aantal woorden bekend die **nieuw** worden opgenomen **in hun woordenboek**. Wel, graag zouden we hier een aantal zaken aan toevoegen, daar ons plaatselijk dialect na elke feesten een hele boel nieuwe begrippen in't leven heeft geroepen.

Wie kende immers voor de feesten van 2017 reeds ...

... een **Vlimmerderzandenaar**

... een **wrakstukgitaardecoratieornament** ?



... **den Torsten** ?

... een **wegversperringsterreurrondwandelblok** ?

... een **autovandalenstrekenvent** ? (Deze mag het overigens nog altijd eens komen uitleggen!!)

... **Gerstenat** ? (Datgene wat we hebben moeten buitendweilen, omdat de dames tijdens het optreden van Gers Pardoel hun huishoudelijke chantagespleet niet droog konden houden)

Nog gekker wordt het als we naar het arsenaal op maat gemaakte / aangepaste spreekwoorden gaan kijken.

Tot voor kort was

'Een Anickske doen' in Vlimmeren gewoon met appelen, peren, aubergurken en komkommareenshialsgedurftjes gooien naar een bende marginale SPAR-overvallers

Vanaf 2017 is 'Een Anickske doen' ook een versteende uitdrukking die hetzelfde betekent als 'Uw kat sturen' of 'iemand moedwillig in de steek laten'

Verder wensen we ook nog volgende spreekwoorden in te voeren:

De koe bij de worst nemen:

Iemand binnendoen op zaterdagavond na 12 Trappisten en zondagochtend tot de consta...ternatie komen dat die ferme griet eigenlijk nen degelijk gecamoufleerde oerlelijke gast was.

De Worst in het midden houden:

methode waarbij ge... als ge met uw vélooke naar huis rijdt 's nachts na alweer een geslaagde avond, uw mannelijke zwaartepunt [zwaardpunt] schoon boven de witte stippellijn in 't midden van de baan probeert te houden teneinde niet te zagziggen en relatief recht naar huis te rijden.

Een Nancyke doen:

enkele dagen voor een groot evenement uw beste pijlen verschietsen, van den toog springen en geen volk hebben om u op te vangen (in 2016 nog gekend als 'een Gerske doen') en daarbij een tand verliezen ... in Oostmalle noemen ze dat een Kris Van Eyn... ah neen, die komt direct nog aan bod...

Zoals het putje thuis ruikt, ruikt het nergens:

Spreekwoord waarbij je tijdens het liefdesspel uw wederhelft denkt te zullen charmeren (en over de streep te zullen trekken – die sinds de vorige worstenfeesten met onuitwisbare verf door 't midden van't bed geschilderd is- voor uw ultieme bedfantasie... wat die ook moge zijn...), maar waarbij je gegarandeerd het bed uitgekegeld wordt onder het niet voorziene antwoord: *'Hoe weet gij dat het thuis ruikt zoals nergens anders, zonder eerst elders te zijn gaan snuffelen... vetgans!'*

Een TLB'ke doen: organisaties infrastructureel op kosten jagen

Komt de worst er langs de oren uit, dan heeft uw man een lange fl...:

Klaar en duidelijk lijkt ons...



Een Kris Van Eyndhovenke doen:

uw iPhone tijdens de feesten kunnen weggooiden omdat ge uit zattigheid in't zwembad van Roel Bosch zijn getuimeld. (Alleszins beter dan met het nieuwjaarsbrief voorlezen van uw stoel te vallen).

Om te vermijden dat er echt eens dronken mensen zullen verzuipen in zijn zwembad tijdens de Worstenfeesten, wenst Roel dit jaar vanaf 7 werkdagen (of 5 kalenderdagen) voor het event zijn poolwater beschikbaar te stellen ten voordele van de gemeenschap... voor het gieten van uw bloemen, het sproeien van uw pelouse, het reinigen van uw vélooke, ... gelieve wel zelf een gieterke mee te brengen (of uw dompelpomp in zijn zwembad te gooien). Eénmaal de kuip leeg is, dient enkel nog alle groenafval van de hele gemeente in zijn bad te belanden (we zouden immers niet willen dat er iemand zijn nek breekt door te duiken in een bad zonder water).

Een ander veilig alternatief kan zijn: alle vervallen Mousseline-pakjes toverpuree van Vlimmeren in zijn zwembad keeperen... als ge dan op maandag hoort zeggen dat den Bosch in de puree zit, dan is het kalf alleszins niet verdronken.

Een DJ Joske doen: onterfd worden wegens buitensporig wangedrag op zondagnamiddag.

Een bezoekerscreening doen:

Op de whatsapp van't comité ne foto rondsturen ter charcuteriekeuring van de bloedmooie dame die net een mail gestuurd heeft naar ons info-adres en die ge traditiegetrouw even hebt gegoogeld om te zien of ze geen explosies kan veroorzaken...

Het voor de bakker hebben:

Wel eens in bed willen duikelen met één van de ongetwijfeld stinkend rijke hofleveranciers van de Worstenfeesten.

Preekt den Bosch de passie, boer let op uw vrouwen:

no comment

**Aan de alarmbel trekken:**

Liefst stilletjes, anders hoort iedereen dat je van jetje aan't geven bent in de brandweerwagen van onze pa(a)r(d)enmolen.



ZONDAG 12 AUGUSTUS: Paaptornooi '4^{de} Vlimmerse open' & Voorinschrijvingen koers (15u-20U)



PLAATS VAN GEBEUREN: KEMPENVREUGD, LEPELSTRAAT

De locatie kan alvast niet mooier zijn in Vlimmeren. Een prachtig domein dat vele mogelijkheden biedt en dat dus ook meer dan geschikt is om het PAAPTORNOOI te organiseren.

Aan dit Paaptornooi kan iedereen gratis deelnemen. In ploegen van 4 en mits door vooraf een mailtje te sturen naar info@worstenfeesten.be. Starten vanaf 15 uur

Tevens vinden op dat moment de VOORINSCHRIJVINGEN van de 63ste KLEINVELOKESKOERS dan al plaats. Vroeg zul je zeggen, maar omwille van andere bekommernissen (zie hiervoor de recordpoging van woensdag 15 augustus) konden we niet anders. Ook vanaf 15 uur kan je inschrijven voor de enige echte klassieker op dat vlak. Inschrijvingen zijn mogelijk tot 20 uur en ben je dan niet geweest, dan kan je het wel schudden voor dit jaar. Dan zal jouw zege nog een jaartje langer uitblijven vrezen we.

Bij die voorinschrijvingen verwachten we van jullie een DEFTIGE lijst met daarop namen en koersnamen van de deelnemers (zie voorbeelden verderop).

Wat ook van belang is, is natuurlijk de usb stick of wat ook dat we kunnen gebruiken als je met jouw team een podiumact gaat naar voren brengen.

En last but not least is ook het inschrijvingsgeld onontbeerlijk. **13 euro per deelnemer** volstaat en daarvoor krijg je heel wat in de plaats: een onvergetelijke zondag met gratis toegang tot The Dirty Daddies en KRAANTJE PAPPIE bijvoorbeeld, verder de nodige drankbonnetjes en toegang tot het gratis worstenmaal voor de coureurs. Kortom praktisch verniet zouden we zeggen.

Je inschrijvingformulier zou er ongeveer als volgt moeten uitzien (Je mag dit ook op voorhand doormailen naar kleinvelokeskoers@telenet.be, maar je moet sowieso ter plaatse je inschrijvingsgeld komen betalen.)

Naam	Koersnaam:	E-mailadres	Geboorte-jaar



MEISJES AAN DE MACHT



20 jaar is het ondertussen geleden dat onze Vlaamse nachtegaal Yasmine de hitlijsten veroverde met deze niets aan duidelijkheid overlatende boodschap/wens.

2 decennia hebben wij , blanke oude mannen , bang zitten wachten tot haar woorden werkelijkheid werden en anno 2018 gaat ze postuum gelijk krijgen.

49 jaar lang was het Worstenfeestencomité een vereniging zoals dit hoorde te zijn, namelijk “, wijs en grijs , knap en elitair, en vooral mannelijk” .

We mochten ons altijd spiegelen aan andere internationale organisaties die ook steeds de kaart der mannelijkheid hebben getrokken.

Als er een nieuwe paus moest gekozen worden, gebeurde dat altijd door oudere heren in lange kleedjes die enkele dagen zaten te puffen en paffen tot de schouw helemaal uitgekuisd was en terug witte slierten vrijgaf.

Als de jury in de Tour de France moest debatteren over de uitsluiting van Peter de Grote na een zoveelste duw in volle finale, gebeurde dat enkel in een busje uitpuilende van de testosteron.

Als de nieuwe inrichting van club Grey & Gay moest gekozen worden, zagen we veel kleur en geur, maar geen vrouwelijke toets kwam eraan te pas.

Kortom, het is vele jaren heel goed gegaan, wij “makkers & maten” onder elkaar.

Maar je weet hoe dat gaat in de maatschappij. Op een gegeven moment komt één of andere politieker op het idee dat het allemaal te gemakkelijk en te goed gaat en dat we daarom maar beter wat meer in het potje moeten roeren onder het mom van “gelijkekansenbeleid, genderneutraliteit en weg met de bok... vooruit met de geit”.

En dus kregen wij onlangs de dwingende mededeling van de “minister van verregaande integratie en andere typische vrouwenzaken” dat er voortaan, na bijna een halve eeuw, ook vrouwen moesten gaan zetelen in het organiserende comité van onze feesten.

Uiteraard was dit even flink doorslikken voor ons , ervaren mannen met vele jaren broederliefde op de teller. Dat dit doorslikken gebeurde met enkele bruine van Westmalle en enkele blonde van Quirinus maakte uiteindelijk de hartenpijn toch wat lichter.

En dus publiceerden wij enkele weken later een advertentie waarin wij zochten naar vrouwen die interesse hadden voor “mannen, bier & worsten” en die goed konden omgaan met “zinloos zeveren & zagen zonder zorgen”.

Na een zeer intense selectie- en recruiteringsprocedure (“is dat echt blond ? “ , “wat zijn uw beste troeven ? ” , “hoeveel schuim moet er op een Duvel staan ? ”) zagen wij op onze eerstvolgende algemene vergadering enkele jonge deernes in frivole outfits hun niet onaantrekkelijke benen onder onze niet al te propere vergadertafel steken .



Sindsdien is het duidelijk dat er een nieuwe wind (Chanel 5 ?) door ons bestuurslokaal waait en dat zullen wij maar vooral u geweten hebben .

Want de aanwezigheid van het andere geslacht heeft al flink wat resultaten opgeleverd in de besluitvorming en daarom mag u op onze volgende Worstenfeesten alvast volgende wijzigingen verwachten .

Na jaren van afwezigheid zal de Worstenfeeverkiezing terug haar intrede doen . Kleine aanpassingen zijn wel dat dit niet meer op vrijdagavond zal gebeuren maar op zaterdagmiddag . De verkiezing wordt opnieuw gelanceerd als "Worstenbeest" en gaat op zoek naar de jonge heer die het meest in de smaak valt bij het vrouwelijke publiek . Een boxershort-parade wordt zeker het hoogtepunt van de namiddag.



De urinoirgoten die de afgelopen jaren de jongheeren van al hun dringende teveel aan bier en ander vocht afhielpen zullen gesloten worden. Zij worden vervangen door 3 plasrotondes waar dus max. 9 heren tegelijkertijd hun ding kunnen doen. Lange rijen en volle blazen troef ! In de plaats zullen 100 damestoiletten geopend worden zodat elke juffrouw ten allen tijde binnen en buiten kan lopen zonder kostbare tijd te verliezen.

De worstenkraam wordt afgeschaft en in de plaats daarvan zullen op het feestterrein 3 eettentent worden voorzien worden waar Pascale Naessens en Sandra Bekari hun gezonde receptjes in praktijk zullen brengen. Voor de dames met een iets grotere goesting zal Sergio Herman beschikbaar zijn om iets lekkers in mekaar te draaien.

De trappistennamiddag op zaterdag wordt geschrapt. Veel te veel suiker! Als alternatief zal vanaf dit jaar Riesling witte wijn aangeboden worden voor de prijs van één bonneke.

Er zal ook 3 dagen en avonden een "kinderopvang" georganiseerd worden waarbij ieder zijn/haar jonge koters kan afleveren bij enkele oudgedienden van het comité die nog maar amper van hun stoel geraken. Hierdoor moet madamme niet meer op tijd naar huis met de kleinsten en is het voor mijnheer gedaan met nadien nog eens "flink doorgaan".

In een buitenhoek van het feestterrein wordt een moderne cosy-lounge-bar geopend waar enkel dames worden toegelaten. Zij kunnen hier bij het nippen aan een mojito al hun emoties van het afgelopen jaar de vrije loop laten gaan zodat zij volledig gezuiverd na het weekend weer de boze wereld kunnen intrekken.

De backstage-ruimte, waar anders GEEN publiek wordt toegelaten , zal op zondagnacht vrij toegang verschaffen aan alle Vlimmers vrouwelijk tussen 15-55 jaar die die Dirty Daddies van iets naderbij willen zien en leren kennen. Een cursus "ouwehoeren" in het Hollands zal in de week voordien gegeven worden maar zal op de avond zelf van geen enkel nut zijn. Erop en erover...

En dan de nieuwste beslissing die nog het meeste controversie zal oproepen: De Kleinvelokeskoers zal vanaf dit jaar, om veiligheidsredenen bij een groot aantal deelnemers , opgesplitst worden in 2 aparte koersen . Om 11.00 uur 's morgens zullen de heren hun wedstrijd afwerken en om 13.30 uur start de koers voor dames die zo rond 17.00 uur een nieuwe winnaar zal opleveren.

Benieuwd of er dit jaar nog eens een vrouw kan winnen
.....





ZON 19 AUG: 63^{ste} KLEINVELOKESKOERS



Hoe zit jouw dag eruit? Of hoe zou hij er ongeveer kunnen uitzien?

Eerste opgave van de dag is natuurlijk uit bed geraken. Niet simpel voor een aantal vrezers we want die verdomd lekkere trappist op zaterdag zal er ongetwijfeld serieus hebben ingehakt.

Misschien nog eerst beginnen met een uitgebreid toiletbezoek, vervolgens een ontbijt nemen (misschien is spek met eieren op dat moment echt wel te hoog gegrepen) en dan is het waarschijnlijk al hoog tijd geworden om je om te kleden en hopelijk heb je in de dag voordien je veloke al in orde gebracht, want als je die op dat moment nog vanonder de spinnenwebben moet gaan halen dan is het te hopen dat de banden gewoon plat staan en niet stuk zijn. Reservemateriaal heb je gewoonlijk toch niet voorhanden. Hopelijk is de ketting niet al te hard verroest en draaien de pedalen ook nog behoorlijk.

Maar laat ons positief denken er ervan uitgaan dat alles marcheert zoals het moet. Dan is het dan hoog tijd om te verzamelen bij één van je teamgenoten om daar vermoedelijk al een eerste pilske soldaat te maken, kwestie van niet totaal onvoorbereid aan de start te komen.

Vanaf 12 uur 30 tot 13 uur wordt je dan verwacht aan de feesttent, alwaar de organisatoren de enveloppen met rugnummers, toespellen (gewoonlijk tekort), wedstrijdformulieren en drankbonnetjes (veel te weinig zoals later zal blijken) hebben klaar liggen.

Tijd ook voor een volgend fris pintje en de concurrentie bekijken en inschatten. Maar toch vooral oog hebben voor het vrouwelijk schoon dat ieder jaar weer te bewonderen valt.

Van 13 uur tot 13 uur 15 proberen naar de Luc te luisteren. Opnieuw zouden we zeggen. Vermoedelijk ben je die dan al lang beu gehoord (zeker omdat er woensdag 15 augustus is bijgekomen) maar ja wil je mee zijn in het koersverhaal dan moet je toch zeker ook zijn laatste directieven trachten op te steken. Of tenminste toch doen alsof je ze begrepen hebt.

Starten dan te 13 uur 15 voor een inleidende tochtje naar het Vertier. Rustig in groep door de Statiesstraat en over het fietspad naar de Kees in het Vertier. Hopelijk barst daar dan een onweer los zodat het verblijf aldaar wat kan verlengd worden, want anders gaat het dan al allemaal veel te snel.

Van 13 uur 50 tot 14 uur 10 is het dan showtime aan het publiek. Direct je beste beentje voorzetten is het leidmotief want you never get a second chance for a first impression (dat hebben we dan toch maar goed onthouden uit de Engelse les)

Van 14 uur 15 tot 14 uur 45 word het eigenlijk voor de eerste keer echt serieus. Zeker nu ze vanaf dit jaar met bonificaties gaan werken in de vlakke ritten (en aangezien er toch geen bergen zijn). Zo zou de winnaar van de eerste rit met 30 seconden bonificaties van start mogen gaan in de finale. Of ook de andere truien van dat voordeel kunnen genieten is nog niet duidelijk. Maar het lijkt geen twijfel dat er vanaf de start serieus zal gevlamd worden, want een halve minuut is niet niks om in de finale mee van start te gaan.

Van 15 uur tot 16 uur 30 is het dan toch weer showtime voor de koers. Toch wel het summum in het verhaal. Niet gemakkelijk om op het podium je nummertje ten beste te geven, maar wie niet waagt niet wint.

Van 16 uur 30 tot 17 uur 15 is het dan echt wel moneytime. Dan is het gedaan met alle spelerei en is het allemaal Bloody Serious. Er zal geknokt en gestreden worden voor de beste posities, maar dat kan pas nadat de winnaar(s) van rit 1 zijn terug gepakt. Dus er zal geen tijd zijn om de kat uit de boom te kijken of wat aan Sightseeing te doen (ons Engels is echt wel goed hé). Hoelang die finale gaat duren zal ondermeer van 't weer afhangen. Bij droog weer zullen we wel een 7 tal rondjes moeten vlammen. Dus het is te hopen dat er ergens in de geburen donderwolven hangen zodat de koersdirectie kan besluiten om het aantal toerkes in te krimpen. Daar heeft nog nooit iemand rouwig om geweest.

Vanaf 17 uur 15 tot ... de ceremonie protocolaire sluit dan de klassieker af. Of niet? Want er is natuurlijk nog het worstenmaal voor de coureurs en dan moet de avond nog beginnen. Tjonge als dat maar goed afloopt..... Wat zal het maandag 20 augustus weer stil zijn op vele plaatsen.



HOME ALONE



'Ik ben ermee weg!'

"Oe, gij zijt ermee weg? Waar gade gij naartoe?"

'Ge gaat toch niet denken dat ik hier heel de dag thuis ga zitten wachten tot meneer terug komt van zijn trainingen met z'ne vélo. Dag Jan! Da ziede van hier!'

"En waar ga madame dan naartoe?"

'Ik heb met mijn vriendinnen een reisje gepland naar Spanje. Benidorm notabene. Al efkens gaan kijken hoe dat daar zit met die Vlaamse gepensioneerden tegen dat wij op pensioen zijn.'

"En hoelang ga je dan?"

'De week voor de Worstenfeesten zijn wij weg. Tegen de feesten zijn wij wel terug thuis, want die willen we natuurlijk niet missen.'

"En wie gaat er dan mijn eten maken? Moet ik dat zelf doen?"

'Gij zijt toch ne grote jonge hé? Awel laat het dan nu maar eens zien!'

Zo gezegd zo gedaan. Moeder de vrouw vertrok de 8^{ste} naar Spanje. Ik heb ze persoonlijk nog gaan afzetten op de luchthaven van Eindhoven vanwaar ze met die Ierse vliegmaatschappij (het mocht niet teveel kosten) vlogen.

Ik was natuurlijk heel triestig. Alléz, ik heb dat zo toch gespeeld dacht ik. Je kent dat hé, zo van: 'ik hoop dat je rap terug bent of ik zal je missen'. Een beetje de weemoedige uithangen kan nooit geen kwaad.

Maar eens terug in de auto richting huis zag ik het wel volledig zitten. Het kot de hele week voor mij! alleen. Olé!

Ik had me voorgenomen om 's morgensvroeg de training aan te vatten, zodat ik voor de middag al terug thuis zou zijn en dan de rest van de dag mij kon wijden aan mijn andere hobbies. TV kijken (naar de koers), of gewoon lekker liggen te luieren. Geen gezaag aan mijne kop! Wat zag de wereld er plotseling mooi uit.



Is me dat tegengevallen hoor. Ik had er geen rekening mee gehouden dat we tegenwoordig in de 21^{ste} eeuw leven en dat er allerhande manieren van communicatie zijn waardoor je continue met mekaar in contact kunt blijven.

Ze waren nog maar net geland of ik had al prijs.

'Schat, we zijn goed geland. Denkt gij eraan om de was in de wasmachine te steken en het machine dan op te zetten? Zie wel dat ge de witte was apart houdt van de rest hé. En niet vergeten om er zeep in te doen en op de juiste temperatuur in te stellen?'

"Uh? Hoe moet ik dat doen? Daar ken ik niks van? Mag die was niet blijven liggen?"

'Nee, nee dat is heel simpel en daarbij ge wilt toch niet dat alles gaat stinken zeker? Daarbij wat zoudt ge anders de hele dag doen? Want nadien moet ge hem nog deftig ophangen ook hé als het weer is, ander steekt ge hem maar inde droogkast.'

Alléz vooruit, den deze heeft de ondankbare taak maar op zich genomen in de veronderstelling dat ik dan voor de rest van haar vakantie toch gerust zou zijn.

Vergeet het! Dag 2 ... opnieuw prijs. Telefoon via whatsapp zodat ze live op mijne iphone verscheen.

'Awel zoet wat ben je aan het doen?'

"Uh? Hoe bedoel je?"



'Ge zijt toch niet aan het nikszen zeker?' Ik heb zo gedacht dat we na de Worsterfeesten best nog eens zouden gaan behangen. Misschien kunt gij al beginnen met het papier af te trekken. Maar zet dan eerst alles goed aan de kant en dekt de meubels goed af, want anders ligt alles onder het stof.'

"Jamaar schat. Dat papier ziet er toch nog goed uit? Moet dat nu gebeuren?"

'Dat hangt er al meer dan 10 jaar tegen. Het wordt tijd dat daar een nief papierke komt. En daarbij gij hebt nu toch tijd of niet soms?'

"Ja zoet. Ik zal er aan beginnen."

En zo ging dat het hele verlov door. Iedere dag wist ze me wel te bereiken en gaf ze me de nodige opdrachten door.

'Misschien kunt ge de haag nog bijknippen, want die stond niet schoon als ik vertrok?' Of

'Als ge tijd hebt (een echte dooddoener) kunt ge de kernis misschien afwassen, want daar hingen wel wat spinnenwebben aan heb ik gezien als ik vertrok.'

Je mag dan wel denken dat je als man de baas bent in huis, maar die tijd lijkt al lang voorbij hoor. Ik verschiet er dus echt niet van dat zo'ne gast als die reporter van de VTM, den Boudewijn Spillebeen ineens beslist om een Boke Spillebeen te worden.

Als vrouw kunt ge toch veel meer uwe stempel drukken op het huishouden! Ik vind dat goed gezien van die gast, al ziet hij (of zij) er niet uit met die vloermop op zijn kop.

Let wel en als madame dan terug thuiskomt waren haar eerste woorden:

'Hebt gij niet gekuist? Dat is hier niet echt proper hoor!'

Ne mens zou voor minder op zijne velo springen en gaan trainen.





HET PARCOURS



Aangezien de inflatie er niet was het voorbije jaar, blijft de afstand van iedere af te leggen ronde exact hetzelfde als vorig jaar, namelijk 780 meter oftewel 0,48 miles oftewel 2559.06 feet (hangt er natuurlijk vanaf welke schoenmaat je hebt en waar je ze gekocht hebt). Bij Rikskes vroeger was er geen discussie mogelijk, maar nu bij Torfs of Brantano of Bristol of wat ook is het allemaal zo precies niet meer.

Het is ook 0.42 sea mile, maar we hopen dat we niet met overstromingen geconfronteerd worden. Alhoewel met de opwarming van de aarde is dat allemaal niet meer zo goed voorspelbaar. Den Armand Pien (wie kent die oerweerman nog?) zou er ongetwijfeld nen draai aan gegeven hebben maar of de Frank en Sabinneke dat kunnen? Dat durven wij te betwijfelen.

Die 780 meter start aan het oude gemeentehuis en dan vertrekken we richting bakker (let wel de oude bakker is failliet blijkbaar, dus met den bakker bedoelen we de Moonen. Voor degenen die niet weten waar dat is (raadpleeg Annita van de Jef).

Daar draaien we en rijden dan de Hoogstraat in om aan het school te keren en terug richting Kerk te rijden om vervolgens het gemeenteplein op te rijden en dan te vervolgen richting bakker (nu wel degene die failliet is). Daar draaien we en rijden dan richting aankomst.



Onderweg zijn een aantal leuke (voor ons toch) hindernissen voorzien. De berg met trapjes zal bij de oprit van het Gemeenteplein liggen. De zandbak zal dan net voorbij de aankomststreep voor de nodige moeilijkheden zorgen en volgens de laatste berichten zou er ook een soortement waterparadijs als hindernis voorzien zijn.

Wat dat laatste juist inhoudt weten we niet maar de Wim Bellemans is daar mee bezig. Dus voor alle info daarover kan je bij hem terecht.

Blijft nog de vraag hoeveel rondes er gereden gaan worden? Dat is altijd moeilijk uit te vissen. De koersdirectie weet dat eigenlijk ook niet precies. Die mannen kijken wel regelmatig op hunne fitbit en omhoog naar de lucht, maar waarom is niet duidelijk.

Nu ervaring leert dan voor de eerste rit je op een 6 tal rondes mag rekenen. De finale is dan natuurlijk iets langer. Reken daarvoor op een 8 tal rondes zouden we zeggen. Let wel, train niet op het aantal rondes dat we hier weergeven, want voor hetzelfde geld beslist de koersdirectie dat er 10 of meer rondes gereden moeten worden.





DEELNAMEVOORWAARDEN



Zoals bij alles wat je koopt of waaraan je deelneemt vind je hieronder ook de deelnamevoorwaarden terug voor de Kleinvelokeskoers.

Algemene deelnamevoorwaarden.(NL)*

1.Leeftijd: je moet geboren zijn in 1998 of vroeger. Hoeveel vroeger maakt niet uit. Je hoeft ook nog geen 20 jaar te zijn om deel te nemen zolang je maar in 1998 geboren bent.

2.Ploegensamenstelling: De helft van de deelnemende ploeg dient Vlimmers van inslag te zijn. Dit wordt bij halve eenheden naar boven afgerond. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat als je met 8 in je ploeg bent er 4 van Vlimmeren dienen te zijn. Ben je met 7 coureurs dan moeten er ook 4 van Vlimmeren zijn.

Uitzonderingen hierop blijven mogelijk maar de beslissing hieromtrent wordt steeds door de koersdirectie genomen.

3.De fietsen: dienen vooral klein te zijn. Electriche fietsen zijn uiteraard uit den boze net zoals gewone heren- of damesfietsen. Speciale fietsconstructies blijven uiteraard steeds welkom.

4.De inschrijvingen: deze vinden officieel plaats op ZONDAG 12 AUGUSTUS tussen 15 en 20 uur op het domein van KEMPENVREUGD en dit ter gelegenheid van de 4^{de} VLIMMERSE OPEN. Iedere ploeg die wenst deel te nemen dient zich dan ook daar aan te melden en het inschrijvingsbedrag van 13 euro te voldoen.

5.Ploegenvoorstelling: de ploegen die het aandurven om een podiumact te brengen dienen bij de inschrijvingen hun 'nummertje' fysiek af te leveren. Dit kan onder eender welke vorm (usb/cd/lp/....). Uit de deelnemende acts worden de beste 3 ploegen voorzien van extra bonnetjes bij de Kleinvelokeskoers van 2019.

6.Beprijzing: na rit 1 worden de truien al verdeeld. Geel voor de winnaar, groen voor de coureur die het meest vooraan zat, de bollentruï voor de coureur die het snelst de berg (met trappen) beklom. Deze 3 mogen de finale beginnen met 30 seconden voorsprong op het ganse peleton. De witte trui (voor de beste jongere) en de grijze trui (voor de beste oudere) worden ook al na deel 1 uitgereikt en zijn dan al definitief verworven. Zij starten de finale samen met de rest van de coureurs.

De beste jongere is die coureur die max aan zijn 2^{de} deelname toe is. De beste oudere moet de leeftijd van 50 al bereikt hebben.

7. Door deel te nemen aan de kleinvelokeskoers sta je meteen ook toe dat de foto's getrokken op zondag van jou door ons gebruikt mogen worden. Mocht dit niet zo zijn, stuur dan een mail naar

kleinvelokeskoers@telenet.be.



*de deelnamevoorwaarden in andere talen zijn niet beschikbaar. (gebuisd in talen)



NAR



Het was te verwachten dat de koers niet kon achterblijven nu in het voetbal de VAR werd geïntroduceerd. Dat verliep voorlopig alvast niet zonder slag of stoot, want waar het de bedoeling was om toog- en andere discussies in de toekomst te vermijden, kregen wij de indruk dat dat toch niet helemaal gelukt is. Integendeel, want iedere week voelde de een of andere trainer zich wel benadeeld door een al dan niet gefloten strafschoep of een offside doelpunt.



Als troost kunnen we zeggen dat dit niet alleen in België zo was. In Duitsland maakten ze het nog groffer wanneer de man in het zwart de beide teams tijdens de rust terug uit de kleedkamers liet komen omdat hij op het scherm had vastgesteld dat er nog een penalty moest worden gefloten. (16 april, Mainz-Freiburg)

Ook in de koers deed de VAR zijn intrede en dus was het logisch dat deze ook in de Kleinvelokeskoers zijn opwachting ging maken.

Wat is de bedoeling ervan en hoe werkt het? Wij gingen het vragen aan de specialisten in dat verband : Ludo Oep en Didier Erneffe.

Wel heren leg het eens uit waarom dit systeem in de koers?

L.Oep: laat ons eerst en vooral duidelijk stellen dat we hier niet praten over de VAR (in de volksmond wordt dit ook al Video Assistent Rotzooi genoemd), maar wel over de NAR. Het Not Always Right- systeem is een mobiel systeem dat het ganse parcours van de Kleinvelokeskoers beslaat.

D.Erneffe: de laatste jaren kwamen er ook heel wat klachten binnen na de koers over renners die niet het volledige parcours aflegden, andere renners die toerenlang bij Godiva bleven zitten en zo kunnen we nog wel wat doorgaan.

L.Oep: verder is het zo dat de koersdirectie voor een deel ook al bestaat uit ouderlingen. In dat verband zou het wel handig zijn dat ook zij hun functie als zwaar beroep zouden erkend kregen, zodat we ze eindelijk op pensioen kunnen sturen. Want vaak hebben ze het niet gezien of niet gehoord. Of nog erger ze laten zich vermurwen door vrouwelijke charme. Vandaar ook de behoefte om dit hulpmiddel te installeren.

Hoe werkt het dan precies?

D.Erneffe: de renners worden van bij de start gevolgd en dit de ganse dag over het ganse parcours. De Narren (dat zijn wijzelf en K.Nienouw) zullen op diverse schermen het reilen en zeilen van het ganse peleton kunnen bekijken. Het is dan ook de bedoeling dat we ingrijpen als we overtredingen zien.

L.Oep: Dit ingrijpen gebeurt door communicatie met de koersdirectie. Deze zullen oortjes in hebben en door ons worden opgeroepen als er zich bezwarende feiten voordoen. Het is dan de bedoeling dat zij kortdaat maatregelen nemen.

D.Erneffe: die maatregelen kunnen drastisch zijn en kunnen bijvoorbeeld uitzetting uit de koers met zich meebrengen. Deze uitzetting kan eenmalig zijn maar kan ook voor de toekomst zijn.

En over welke inbreuken praten we dan precies? Zijn er überhaupt inbreuken?



Ze zijn schering en inslag geworden blijkbaar. Vooral in de Hoogstraat kruipen de renners regelmatig onder de linten door om alzo belangrijke posities in de koers te kunnen opschuiven. Wel als we dit vaststellen dan worden ze onverwijld uit koers genomen. (Tenzij het om dames gaat die aan het limbodansen zijn op't parcours). Hetzelfde geldt voor renners die de koers maar laten rijden en rustig toekijken met een gezellig pilske vanuit de Kees en dan plotseling op hunne velo springen en dan vooraan in de koers gaan postvatten. Wel ook een dergelijke overtreding zal op dezelfde manier worden bestraft.

D.Erneffe: het kan ook gaan om minder erge overtredingen zoals een ploegmaat voortduwen. Of een tegenstander hinderen tijdens de koers. Wel deze renners zullen met een tijdsstraf worden bestraft. Dit houdt in dat ze een tijdje aan de kant zullen moeten gaan staan en pas later terug mogen starten. Waardoor hun kansen op succes natuurlijk drastisch zullen verminderen.

Is beroep tegen de straffen mogelijk? Kan een coureur zijn sanctie aanvechten?

L.Oep: we leven in een democratie. Iedereen heeft recht op beroep en iedereen kan dus beroep aantekenen tegen zijn sanctie. Al deze beroepen worden ontvankelijk verklaard. Maar het kan natuurlijk wel ettelijke maanden duren vooraleer het beroep behandeld wordt en we gaan er altijd van uit dat de NAR eerder een AR zal zijn. In de praktijk is het zo dat vrouwen doorgaans geen beroep aantekenen. Vermoedelijk hopen zij dat ze door de koersdirectie in de boeien zullen worden geslagen.

Kan een winnaar zo zijn zege kwijtspelen?

D.Erneffe: dat kan enkel en alleen als hij zijn trui nog niet aanheeft, dus dat moet dan wel dringend na de aankomst gebeuren. Maar het kan dus wel hoor: stel dat Bart Peeters wint, maar dat hij Steven Van Eysendeyck een kleine por heeft gegeven en aldus tegen de finishhekken heeft gereden. Wel dan kan hij gediskwalificeerd worden. Maar dat dient dan wel te gebeuren vooraleer den Bart de trappen van het gemeentehuis heeft betreden.