

# KLOKSKE 2018

HET IS  
FEEST  
ALS  
BOB  
LEEST

Gratis informatieblad met alle nieuws over de

## 49e Worstenfeesten

17-18-19 augustus



**THE AMAZING FLOWERS – DE KREUNERS – POPGUNNN –  
MR JACK & DIRTY - GHOST ROCKERS – SOULBROTHERS –  
JEROEN VAN GINNEKEN – DÔGE - DUPLICATE -  
KRAANTJE PAPPIE – THE DIRTY DADDIES**

Opgesteld met eerbied voor het Vlimmers Dialect en exclusief verdeeld in stad Worst!

**ALLE INFO OVER DE 63<sup>STE</sup> KLEINVELOKESKOERS  
WORSTENFEESTEN VLIMMEREN... WANT VAN WORST KRIJG JE DORST!**



# WORSTENFEESTEN



In 2019 hebben we met de 50ste Worstenfeesten een jubileumeditie. Het wordt dan op zijn minst een 4-daagse activiteit (dit omdat 15 augustus op donderdag valt) en de eerste voorbereidingen voor die uitgave zijn alvast genomen.

Het risico met een jubileumuitgave is natuurlijk dat je de editie die eraan voorafgaat wat in de schaduw gaat zetten. En dat was in eerste instantie ook onze vrees.

Daarom ook werd extra aandacht besteed aan het invullen van de 49<sup>ste</sup> Worstenfeesten. Met **DE KREUNERS** die opnieuw aan optreden dachten, kregen we natuurlijk een uitgelezen kans om onze openingsavond luister bij te zetten. En of dat geslaagd is, want bij het opmaken van deze tekst is de vrijdag al volledig uitverkocht.



Als je nu nog geen kaarten hebt voor vrijdag dan zal je de vrijdag van de Worstenfeesten ook moeten missen.

Maar geen nood. We hebben er een extra dag aan vastgeplakt. En wat voor één! Na onze geslaagde recordpoging van enkele jaren terug met de langste worst, leek een nieuwe recordpoging ons wel wat. Aangezien de langste worst nog altijd op naam van Vlimmeren staat, gingen we op zoek naar iets anders en zo kwamen we uit bij de fiets. En meer bepaald de langste fietsketting.

Dat leek ons wel een makkie. Maar tal van vergaderingen later blijkt dat we aan een gigantische opdracht zijn begonnen. Op organisatorisch vlak komt daar heel wat bij kijken en dan hebben we het nog niet over het aantal deelnemers dat we bijeen moeten zien te krijgen. 1500 klinkt simpel, maar is het niet.

We zijn er momenteel nog niet, maar er wordt aan gewerkt. Positief in heel dat verhaal is natuurlijk dat voor iedere deelnemer er 4 euro wordt gestort aan een specifiek goed doel, zodat de vzw worstenfeesten op die manier alweer haar bijdrage levert aan de minder bedeeden van de maatschappij.

In ieder geval woensdag 15 augustus wordt een dag om niet te vergeten. Kom zeker meerijden tussen Vlimmeren en Wechelderzande die dag! En 's avonds maken we er een gezellig bedoening van met optredens van GENE THOMAS, MAMA'S JASJE en BARBARA DEX.

Ook de rest van het programma biedt heel wat leuks. Er zijn de klassieke zaken zoals de Kinderkoers, het Gemeentenspel en de Kleinvelokeskoers. Er is de Trappistendag op zaterdag met fietstochten. Er zijn spetterende optredens voorzien door de **The Ghost Rockers** op zaterdagmiddag en **The Soulbrothers** op zaterdagavond. Op zondag is er als opener **Duplicate**, als headliner **KRAANTJE PAPPJE** en als afsluiter **THE DIRTY DADDIES!**

Het spreekt voor zich dat met de feesten ook een aantal praktische zaken van belang zijn, zeker voor wat betreft veiligheid, omleidingen, e.d. Meer informatie hierover vindt u verder in dit Klokske.

De 49<sup>ste</sup> Worstenfeesten kondigen zich alvast groots aan en het lijkt geen twijfel dat de feesten ook dit jaar weer hun reputatie van gezelligste dorpsfeesten in stand weten te houden. En laat ons feesten zolang we kunnen, want soms kan het jammer genoeg snel voorbij zijn.



# VERLOREN MAANDAG



In Vlimmeren valt de meest verloren maandag vlak na de Worstenfeesten. Deze maandag is immers niet alleen verloren, zoals elke maandag, hij is doorgaans ook nog volledig om zeep.

Dat is het zeker als er een bende feestgangers door onze straten zijn getrokken en je bij het ontwaken ook nog uw opzettelijk omgekieperde afvalcontainer (en zijn inhoud) bij de burens uit de kaalgevreten buxus moet gaan vissen. Bij zomerse temperaturen en een hardnekkige kater, is dat echt niet de meest geliefkoosde bezigheid op zo een verzopen maandag. Daarom hebben we aan de gemeente gevraagd om de afvalophaling op maandag in de omliggende straten wat later te laten plaatsvinden. De gemeente zal het nodige doen om de betrokken bewoners op de hoogte te brengen dat de ophaling van restafval en PMD pas vanaf 10u zal gebeuren in de Kerkstraat, Hoogstraat, Het Laar, Gierledijk, Engstraat en Kerkhofstraat.



# NIEUWE WEBSITE



Sinds deze zomer hebben we een nieuwe website. Daarop kan je allerlei gedetailleerde praktische info vinden over de verschillende activiteiten tijdens ons weekend. Je kan er ook tickets kopen, de kaartenverkoop volgen, de inschrijvingen voor het wereldrecord volgen... kortom... zeker een bezoekje waard...  
[www.WORSTENFEESTEN.be](http://www.WORSTENFEESTEN.be)



# FACEBOOKBEVRAGING



We stelden midden vorige zomer op de facebookpagina 'Ge zijt van Vlimmeren' de vraag...

**Rudy Akty**  
9 augustus om 15:25  
Wat als... er geen Worstenfeesten waren? Beste reacties halen volgend jaar het Klokske!

Jullie antwoorden waren om van te snoepen! Hier een korte bloemlezing...



**Roald de Brouwer** Dan zou er 0,0% kans zijn dat een vrouw de klein Velokeskoers zou winnen.



**Sieben Snels** Waren herexamens eind augustus zo erg niet  
Leuk · Beantwoorden · 6 · 9 augustus om 17:03



**Jefke Bellens** Dan had ik niks om tegen mijn vrouw te zeggen als ikweg wou en das nu al 36 jaar gelukt



**Vince De Houwer** Dan moesten de paters van Westmalle hun abdij verkopen wegens danig omzetverlies  
Leuk · Beantwoorden · 8 · 9 augustus om 15:33



**Kristof Kerstens** Dan was moederkesdag de enige echte feestdag van augustus...



**Koen Valgaeren** Dan was dokter engelen al lang failliet ...  
Leuk · Beantwoorden · 6 · 9 augustus om 17:01



**Bart Fons Hermans** Dan zoude de buizen van de riolering geen 3 dagen zwart zien van beuling te eten



**Jason Bellens** Dan werden er vele minder (buitenechtelijk) kinderen geboren in mei



**Marc Bollansée** Dan zou Vlimmeren een gewoon dorpke zijn... zoals Beersel  
Leuk · Beantwoorden · 16 · 9 augustus om 18:42



**Alida De Breuker** Dan zou ik mijn camping moeten sluiten wat een groot omzetverlies zou betekenen!!!



**Jasper Dockx** Dan kende niemand onze pa ...  
Leuk · Beantwoorden · 21 · 10 augustus om 11:34



**Vinnis Annitta** Dan zou myne vent wa meer thuis zyn!!!!

Leuk · Beantwoorden · 6 · 10 augustus om 12:32



**Rudy Akty** Dat zou pas miserie zijn hé

Leuk · Beantwoorden · 10 augustus om 12:47



**Seppe Josten** Dan zouden meer varkens leven. Wat slecht is voor de ozonlaag. Allee lang verhaal kort de wereld zou vergaan. Of toch 3 zotte dagen per jaar.

Leuk · Beantwoorden · 5 · 10 augustus om 14:22



**Roald de Brouwer** Ik snap het niet zo goed. Zou je toch even dat lang verhaal kunnen vertellen?

Leuk · Beantwoorden · 1 · 10 augustus om 14:26



**Seppe Josten** Dus Roald de Brouwer varkens produceren co2 wat slecht is voor de ozon laag (net zoals een hoop dieren bv. Koeien goede film over cowspiracy) als er meer gaten in de ozonlaag komen (de ozonlaag filtert zonnestaling waardoor de wereld niet opwarmt) dan stijgt de tempratuur waardoor de ijskappen smelten en waterniveau stijgt als het water niveau blijft stijgen en de tempratuur ook dan zal de wereld uit de woestijn en water bestaan en zal een volgende ijstijd ontstaan. Of allee ongeveer toch zoiets

Leuk · Beantwoorden · 4 · 10 augustus om 14:35



**Leo Smans** Dan zou de naam "Stad Worst" verloren kunnen gaan ... de oudsten onder de Vlimmerenaren weten misschien nog hoe onze voorouders de poort van de vesting rond de stad gesloten hielden met een worst toen duizenden Kempenaren stierven van hongersnood en pest en de Vlimmerenaren feestten binnen de muren

... en tot slot nog dit...



**Jan Peeters** dan was mijne verhuis van Wechel naar Vlimmeren stoem tijdverlies geweest



Neen Jan, jouw verhuis naar Vlimmeren heeft ons dorp goed gedaan. Je was een graag geziene figuur in Stad Worst. Je creativiteit, je inzet en betrokkenheid was ongezien. Ook tijdens het beste weekend van't jaar zorgde je steevast voor dat tikkeltje extra... het paaptornooi, de grote fietsen ter decoratie in't dorp, jullie truitjes van Vlimmerderzande, en natuurlijk je knappe zege in de Kleinvelokeskoers.

In het Laar, maar ook ver daarbuiten zal je nog lang gemist worden!

Het ga je goed daarboven Jan!



# WOENSDAG 15 AUGUSTUS



## U fietst toch ook mee?

15 aug '18



WERELDRECORDPOGING  
LANGSTE RIJDENDE FIETSENKETING



SCHRIJF JE OOK IN VIA [WORSTENFEESTEN.BE!](http://WORSTENFEESTEN.BE)



VLAANDEREN BOVEN BAND

GENE THOMAS

BARBARA DEX

MAMA'S JASJE



1500 deelnemers nodig!



### Praktische informatie:

- Iedereen tussen 6 en 106 kan **GRATIS** deelnemen.
- Zowel inwoners van Vlimmeren, alsook buitendorpse mensen kunnen meerijden.
- We rijden achter mekaar op 1 lijn (en NIET aan mekaar vastgeketend) van Vlimmeren naar Wechel en terug. Op een gewone fiets.
- Door je deelname verdien je 4 euro voor een goed doel. De VZW Worstenfeesten schenkt immers per deelnemer 4 euro aan VZW De Schakel Beerse, De Watertoren / De Funfabriek / Het Feestvarken
- Je maakt ook kans om een elektrische fiets geschonken door **OUTLET Rijkevorsel** te winnen, want uit de deelnemers die bij de lottrekking omstreeks 18.30 uur nog aanwezig zijn, wordt één gelukkige getrokken.
- Verzamelen doen we per straat en de start wordt gegeven om 15:08 uur.
- Inschrijven kan je door te surfen naar [www.worstenfeesten.be](http://www.worstenfeesten.be) en daar kan je je dan inschrijven. Of je kan onderstaand strookje invullen en bezorgen bij je straatverantwoordelijke (als je die kent) of door het in onze brievenbus Kerkstraat 64 te deponeren.

**MEER GEDETAILLEERDE INFO KAN JE RAADPLEGEN OP ONZE WEBSITE.  
HOU OOK JE MAILBOX IN DE GATEN ZODRA JE BENT INGESCHREVEN!**

### Inschrijvingsstrook

e-mail adres (*als je dit hebt*) .....

naam: .....

voornaam: .....

leeftijd : .....

adres: .....

Wens je deel te nemen voor een bepaalde straat? Welke dan? .....

wenst dat de VZW Worstenfeesten 4 euro schenkt aan (*kruis aan*):





# FROM OUR MAN IN LUDINGTON



We hebben er jaren op zitten te wachten. We konden natuurlijk ook alleen maar braaf en geduldig zijn tot het zover was ...2018. Want de geschiedenisboeken laten niet toe dat de historiek met andere cijfers geschreven wordt en dus hebben we tot dit jaar moeten wachten om 250 jaar Stad Worst te kunnen vieren.

250 lange jaren die ons ondertussen al scheiden van Wechelderzande , 250 lange jaren dat alle buurgemeenten ons proberen uit te lachen met onze titel van “Stad Worst”.

Wij hebben met het hoongelach leren leven, meer nog, we zijn het gaan beschouwen als een eretitel als men ons ergens aankondigde als “ene van Stad Weust”.

Nooit kon men in 1768 voorzien dat wij 250 jaren later dit jubileum groots willen aanpakken en aan iedereen laten zien dat “het unieke karakter van een kleine dorpsgemeenschap in de Kempen zoveel samenhang bij de inwoners kan bekomen”.

We hadden dan ook bij de start van dit feestelijke jaar het idee dat we iets groots, met veel volk en voor de Vlimmerse burger moesten gaan doen.

Snel enkele laatavondlijke vergaderingen ingepland en met de brains gestormd.

Hoe later op de avonden, hoe gekker de ideeën en enkele die het niet gehaald hebben willen we u toch niet onthouden:

- We zetten de langste worstentafel ter wereld die loopt van Vlimmeren tot in Wechel
- We maken een eigen Vlimmerse postzegel
- We ontwerpen een eigen Vlimmerse kledinglijn met als terugkerend kenmerk “2151” (voor de kleine kindjes onder de lezers, dit was de postcode van ons dorp tot 1976).
- We organiseren een koordtrekwedstrijd met 250 deelnemers van Vlimmeren tegen hetzelfde aantal van Wechel

Waarom deze fantastische ideeën het dan toch niet gehaald hebben is nog altijd een raadsel maar net na middernacht op de laatste bijeenkomst kwam het ultieme breinspinsel tevoorschijn.

We gaan voor een echt Wereldrecord gaan dat er één kan worden voor heel Vlimmeren en ook enkel kan slagen indien iedereen gaat deelnemen. Misschien kan het wel iets worden met “fietsen” want dat is ook altijd een flink tijdverdrijf tijdens de Worstenfeesten.

Na enig opzoekwerk komt er een record in vizier dat alles in zich heeft om “groots” te worden.

“**Longest single line bicycle parade (moving)**” is een record dat de laatste jaren al heel de wereld rondgegaan is en met/zonder succes werd aangevallen. Korte historiek:

2010 : Davis California USA = 916 deelnemers

2015 : Sarajevo Bosnië = 984 deelnemers

2016 : Dhaka Bangladesh = 1186 deelnemers

1186 fietsers die achter elkaar één lang lint vormen zonder dat de ketting breekt.... Dat moeten we gaan doen. Een record waar zowel jong als oud aan kunnen deelnemen en waar we echt heel veel volk voor bij mekaar moeten krijgen.

**Zouden we ooit als klein Kempisch Stadje Worst een wereldrecord kunnen afpakken van een 20-miljoen-inwoners-stad als Dhaka ?**

Helemaal overtuigd van de gigantische uitdaging maar toch ook met een kleiner hartje dan onze grote mond konden we na deze nachtelijke meeting onze bedstee opzoeken om nog wat verder te liggen woelen.

De weken nadien kwamen we al snel op kruissnelheid, werkten we heel wat vraagtekens weg rond parcours en vele andere praktische gegevens, overtuigden we flink wat enthousiaste Vlimmeraars om ambassadeur van hun straat te worden. We konden zelfs het gemeentebestuur van Lille overtuigen om deel uit te maken van deze historische dag.

En dan kon het zoeken naar deelnemers beginnen .... We dachten en denken nog altijd dat we om te eindigen met een 1250 deelnemers we minsten 1500 inschrijvers op voorhand moet registreren (er zullen immers altijd afhakers zijn "was dat vandaag? " " mijne velo is vorige week gepikt" "ik mag van die van ons maar 3 dagen naar de Worstenfeesten komen en geen 4", "het regent").

Na enkele weken hadden we snel een 500-tal positivo's bij mekaar en leken we goed op weg ... tot de bom insloeg.

Onze permanente screening van de moderne media (tinternet) bezorgde ons plots een bliksemschicht die we niet hadden zien aankomen.

In Amerika gingen ze namelijk ook een poging doen om hetzelfde record te breken. En hadden we al weet van een eerder mislukte Filipijnse poging vorig jaar (met 1250 gestart maar niet voldoende aankomers) dan was dit toch nog andere koek.

De recordpoging zou nl. worden georganiseerd door **Ludington**, een stad in Michigan die de voorbije 2 jaar al evenveel nieuwe records op hun naam hadden gezet ( het record "langste ijstaart" en belachelijke maar wel gelukke "meeste zandengelen"). Kortom een stad en organisatie die weten hoe je zoiets aanpakt en succesvol maakt.

Zij zouden op zaterdag 9 juni hun recordpoging doen en wilden het record van Dhaka naar de prullenmand verwijzen.

Daar zaten we dan, klein Kempisch Stadje Worst met een stunt die al opgestart was en die waarschijnlijk zou moeten afgeblazen worden nog voor iedereen opgewarmd was.

En ook al waren we er zeer van overtuigd dat die Yankees een toprecord zouden neerzetten, toch was onze enige kans om op 15-8 wereldrecordhouders te worden dat die USA-boys & girls dit op 9-6 niet tot een gigantisch succes zouden kunnen bombarderen.

Crisisoverleg dus binnen onze organisatie met als resultaat "we moeten dat doen mislukken daar over de grote plas". Hoe we dat konden doen was heel eenvoudig, we sturen iemand daar naartoe die de boel belazert !

Restte er enkel nog te kijken wie hiervoor in aanmerking kwam maar na een grondige selectie ("ik spreek geen Amerikaans", "ik sta in het onderwijs en moet werken (??)", "ik heb mijn pensioen nog niet gekregen deze maand", "ik durf niet te vliegen") bleef er dus weer maar één moedige strijder over ... zijnde bibi, uw dienaar des Vlimmers volk .

En als een volleerde paracommando-strijder heb ik deze zaak van stadsbelang dan ook aangepakt.

Stap één was daar te geraken. Ik kon me best op voorhand registreren als deelnemer wat ook al direct een vriendelijke mailbevestiging van mijn inschrijving opleverde. Blijkbaar stond daar aan de andere kant van de horizon niemand bij stil dat iemand uit Vlimmeren wel heel gedreven moest zijn om wereldrecordhouder te worden. Snel ook nog even de Facebook-pagina van dit evenement geliked om zeker op de hoogte te blijven van al hun acties.



Om geen verdere argwaan op te wekken, boek ik een ticket Amsterdam- New York Newark en dan al liftend via Pittsburgh (niet te vreten zo'n pittsburger), Cleveland en Chicago. Tenslotte verdwijn ik volledig van de radar op de boot van Milwaukee naar Ludington.

Ik check in "as from Amsterdam" in The Lighthouse Motel op 6-6. Nog 3 dagen heb ik om de toerist uit te hangen en te kijken waar ik precies zal toeslaan op zaterdagochtend.

Want hoe raar het ook mag klinken die Yankees willen het record om 9.30 uur 's morgens gaan vestigen.

Mijn toeristische uitstapjes overdag gaan dan ook niet richting haven (heel mooi naar het schijnt) maar door niks-te-zien straatjes als Bryant Road en St.Mary Street. Ik wil immers het parcours helemaal van buiten kennen tegen de dag des heren.

Ik krijg te horen dat er zeker "sixteen hundred bikers" zullen deelnemen en dat "they expect much more".

Voor mij is het duidelijk ...dit mag niet doorgaan of we mogen het vergeten in Stad Worst.

Op vrijdagavond stijgt de spanning in mijn darmen en andere ingewanden toch al flink wat meer maar geen enkele USA-burger die dit opmerkt en als ik, zoals gepland, op voorhand mijn rugnummer ga afhalen is er ook niemand die zich



afvraagt wat deze rare Europese snuiter bezielt om deel te nemen (“I’m on holiday and I thought it would be fun to participate”).

Zaterdagmorgen beperkt zich tot wc, wc en nog eens toilet. Wat gaat er immers met deze toch wel overwegend brave ziel gebeuren als ze straks doorhebben hoe ik hun geflikt zal hebben? Wat als mijn snode plan mislukt, hoe ga ik dit verkondigen in Stad Worst?

Ik ben al vroeg aan de start om zeker te zijn dat ik vooraan in het peloton kan postvatten. Dit lijkt niet te lukken want ik krijg nummer 1461 toebedeeld, veel te ver achteraan. Wat ik ook doe, die 1460 die voor mij uitrijden zullen zeker het record zetten.

Door een gunstige speling van het lot kan ik mijn slechte startpositie geweldig verbeteren wanneer een “old lady” met mij wil wisselen om bij haar laattijdig ingeschreven “old man” te kunnen blijven en ik nummer 836 krijg opgespeld.

Met mijn gehuurde bicycle positioneer ik mij in vak 800-900 en wacht geduldig tot de grote menigte in gang geraakt en ik mij comfortabel in het peloton kan zetten. Het parcours is, zoals in vele Amerikaanse steden, een combinatie van altijd rechtdoor en af en toe volle bak links of rechts.

Alles loopt op wieltjes en ik hoor de speaker al in overdrive gaan wanneer dik 2000 locals op weg zijn om een “big record” neer te zetten.

Tot enkele honderden meters voor de finish... In de voorlaatste bocht (N Rath Ave -W Tinkham Ave om precies te zijn) slaagt deze jongen erin om al die honderden uren “studie van de sprint in de Tour de France” perfect in praktijk te brengen.

Zonder de minste aanleiding en volledig uit de Amerikaanse lucht gegrepen gooi ik alle remmen volle bak dicht. De eerste 20 deelnemers die achter mij al hardop begonnen zingen dat ze wereldrecordhouders werden gaan plat op alles wat hun lief is. Een massale valpartij waar José de Cauwer lyrisch over zou worden.

Gevolg is dat de seingevers die het verkeer op N Rath Ave moesten tegenhouden als volleerde EHBO-ers naar de “poor victims” stormen om hen terug van het asfalt te plukken.

Een gigantische breuk in het peloton en alsof dit nog niet genoeg was, besluiten enkele auto’s die toch al zeker een half uur achter die seingevers hadden staan wachten dat ze nu wel dringend naar de bakker moeten (“after 10 o’ cock there is not much choice anymore”).



De rest is natuurlijk historie. De recordpoging word afgeklokt op 835 deelnemers die het volledige parcours in één lang lint hebben gereden.

Moedige poging maar bijlange niet genoeg om te slagen.

Slagen was wel wat deze brave jongen deed want na snel koffers oppikken en wegwezen zoekt men nog altijd ter plaatse naar “that guy from Amsterdam that ruined the whole thing”.

Anoniem met de boot terug richting Chicago (“yes I am from Antwerp”) en dan liftend en met de airplane terug naar basis “Stad Worst”.

Een heldendaad die ervoor gezorgd heeft dat wij op 15 augustus de geschiedenisboeken kunnen halen.

Zorg er nu aub, na alles wat ik ervoor gedaan heb, wel voor dat wij zeker voldoende fietsers bij mekaar vinden en dit record pakken! En, o ja, als je de volgende weken iemand verdacht in Vlimmeren ziet rondstruinen, neem dan het zekere voor het onzekere. Laat hem/haar kiezen welke Kreuners-hit de beste is en dit uit volle borst(en) meenzingen. Lukt dit niet (“I am in love with Chris Lomme”), bel ons dan efkens... wij lossen dit op....!



# TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OP WOENSDAG 15 AUG



## Wereldrecordpoging “langste rijdende fietsenketting”

Woensdag 15 augustus 2018 - 12:00u – 18:00u

### Tijdelijk politiereglement n.a.v. de wereldrecordpoging “langste rijdende fietsenketting”



Op woensdag 15 augustus organiseert de vzw Worstenfeesten een wereldrecordpoging.

Bedoeling is dat 1500 achter elkaar rijdende fietsers een traject afleggen. De gevormde ketting van fietsers mag nergens onderbroken worden.

Deze recordpoging kadert in het feit dat Vlimmeren en Wechelderzande 250 jaar geleden van elkaar gescheiden werden. Het traject loopt over de N104 van Vlimmeren (kruispunt Vlimmershof) tot in Wechelderzande (Taverne den Toerist).

Om het verkeer in goede banen te leiden en om ongevallen te voorkomen tijdens de recordpoging worden enkele verkeersmaatregelen genomen:

- **Parkeerverbod van 12u00 tot 18u00 langs beide zijden van de straat:**
  - Vlimmeren: Statiesstraat, Kerkstraat, Zilverreind
  - Wechelderzande: Vlimmersebaan
  
- **Verkeer verboden van 14u00 tot 18u00 in volgende straat (Wechelderzande):**
  - Vlimmersebaan
  - Taverne Cuperdon is maar bereikbaar langs Sept. Het laatste traject op de Vlimmersebaan is voor verkeer verboden tot na de recordpoging.
  
- **Verkeer verboden van 12u00 tot 18u00 in volgende straten (Vlimmeren):**
  - Vlimmeren: Statiesstraat, Kerkstraat, Zilverreind



Deze maatregelen worden ter plekke aangeduid door een aangepaste verkeerssignalisatie. Hulpdiensten zijn verwittigd van deze maatregelen.

Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

*PS Gelieve ons speciaal interventieteam dringend huiswaarts te sturen.*



# ZATERDAGNAMIDDAG 18 AUG



Dé vraag die vele Vlimmerse mensen zich alvast stellen is of Gastonneke weer voor de nodige ambiancemuziek zal zorgen in de namiddag. Wel we kunnen u geruststellen : Hij (versterkt met de beenhouweres) zal er zijn (ook op woensdag 15 augustus al). Alle remmen los dus zouden we zeggen!

En dat kan ook haast niet anders als je ziet wat de ganse namiddag zowat in petto heeft. Voor iedereen zouden we durven stellen.

Want geloof maar niet dat enkel de kinderen in grote getallen op de **GHOST ROCKERS** zullen afkomen. Op de vergadering van de Worstenfeesten gaat het de laatste tijd steeds maar weer over deze band en dan vooral over Tinne Oltmans. Zelf kennen wij haar niet, maar aan de reactie van een niet nader-genoemd overenthousiast comitélid te horen, moet dat de moeite zijn.

Het zal natuurlijk zaak zijn om op tijd terug te zijn van je **FIETSTOCHT**. Daarbij kan je weer kiezen uit diverse afstanden. Maar als je ervoor zorgt dat je rond de klok van vieren terug bent dan heb je toch grote kans om Tinne te zien. Dus dan hangt het er maar vanaf hoeveel kilometer je wilt doen om je startuur te kiezen.



*Speciaal voor Hans Luyckx deze foto met T.O.\**



En starten kan al vanaf 10 uur. Dus als je dan de grote toer neemt, dan heb je 6 uur tijd om zowat 80 km te rijden. "Makkie", zouden we zeggen. Oh ja, inschrijven kost 6 euro maar voor dat geld kan je na afloop mee aanschuiven aan het worstenmaal. Wel op **voorwaarde dat je ten laatste om 18 uur** aan tafel zit, want nadien gaat het worstenmaalteam op rust (lees : valt aan op de trappist)

Natuurlijk zijn er velen die eerst nog het **GRATIS WORSTENMAAL** willen verorberen. Kwestie van niet met een hongerklop geconfronteerd te worden. Wel vanaf 12 uur kan je er voor aanschuiven. En dat aanschuiven mag je echt wel letterlijk nemen op de drukste momenten. Precies alsof je voor één of andere attractie bij Bobbejaanland in de rij staat.

Maar stel dat je om 12 uur bent ingeschreven (dit kan je via bijgevoegd formulier doen of online op <http://www.worstenfeesten.be/worstenmaal>) en je moet een half uurtje aanschuiven, dan mag je rekenen dat je ten vroegste om 13 uur aan de fietstocht kunt beginnen. Dan krijg je natuurlijk al een iets ander verhaal. Dan heb je 3 uur tijd om eventueel de 80 te rijden. Dat is al andere koek. Dus misschien is het dan veiliger om voor de kortere afstanden (tussen de 30 en 50 km) te kiezen. Allemaal in de veronderstelling dat je Tinne wilt zien natuurlijk.



**\* We mochten van hem enkel initialen gebruiken.**

In al deze gevallen mis je natuurlijk de **14<sup>de</sup> editie van de KINDERKLEINVELOKESKOERS**. En dat is ook wel jammer te noemen. Want dit evenement is door de jaren uitgegroeid tot een heuse shownamiddag met spetterende optredens in de tent. Dus misschien toch maar kiezen voor de kleinere toer zodat je ook de kids bezig kunt zien en een strategische plaats met goed zicht op het podium kunt innemen.



In ieder geval de KINDERKOERS begint om 13 uur 30. Intussen zal de **BLAASKAPEL** al meer dan een uur van jan hebben gegeven. Maar zij hebben nu het voordeel dat ze niet zo veelvuldig door **MARC BINGO** zullen worden onderbroken, want den Bingo is afgeschaft. Even hebben we overwogen om hem te vervangen door een spelletje Lingo. Maar dat gaan we toch maar niet doen. De Gepensioneerden blijven wel uitgenodigd voor het worstenmaal en kunnen meedoen aan een aanwezigheidsstombola, maar al die stress om het juiste nummertje aan te kruisen werd voor sommigen echt teveel van het goede. Bovendien kunnen zij ook zo meeloeren naar het podium. En je kent de oude snoepers wel hé.

Dat die dag trappist de hoofdrank is is al jaren zo en vermoedelijk zal dat dit jaar niet anders zijn. Toch raden wij om zeker de eerste uren een beetje op je dranktempo te letten, want als je alles begint dubbel te zien dan lijkt dat niet ideaal. Tenzij je natuurlijk 2 Tinne Oltmansen te zien krijgt dan is dat ongetwijfeld wel een extra slok waard.



Qua urschema ziet de zaterdag er zowat als volgt uit:



**10 uur: FIETSTOCHT AANVANG**

**12 uur: WORSTENDINER voor GEPENSIONEERDEN**

**Aanvang GRATIS WORSTENMAAL**

**Ouverture BLAASKAPEL**

**13.30 uur: AANVANG KINDERKOERS**

**16 uur: GHOST ROCKERS met TINNE !!!!**

**Nadien : GASTONNEKE**



**Doorlopend: aanwezigheidsstombola voor de gepensioneerden en overheerlijke trappist!**

**Ook doorlopend VLAAMSE KERMIS met PAARDEMOLEN en SPRINGKASTEEL**

*(n.v.d.r. : Hopelijk ook doorlopend: de toiletten! )*



Foto treurwilg (*Salix babylonica*)